
23 "Per Jons", Åreved



Här
låg

Erikstorp, där Per Jonsson bodde.

Stina Michaeisdotters anor	2
Per Jonssons ättlingar	2
Åreved	3
Erikstorp 'PerJons'	3
Åreved Norregård	3

Stina Michaeisdotter	3
Schedingsnäs	4
Fideikommisset	4

Stina Michaelsdotters anor

2. Jon Persson 1731
3. Kierstin Persdotter 1739-1741

- Generation 1
 - 1 - Stina Michaelsdotter
1793-1840
- Generation 2
 - 2 - Michael Ingemarsson
1758-1805
 - 3 - Ingrid Bengtsdotter
1764-1816
- Generation 3
 - 4 - Ingemar Michaelsson
1729-1791
 - 5 - ? ?
 - 6 - Bengt Persson 1729-
1801
 - 7 - Britta Knutsdotter 1736-
1807
- Generation 4
 - 12 - Per Jonsson 1696-1778
 - 13 - Ingrid Månsdotter
1701-1756

Per Jonssons ättlingar

Per Jonsson 1696-1778 &¹⁷³⁰ Ingrid Månsdotter 1701-1756 &¹⁷⁵⁹ Anna Pehrsdotter

1. Bengt Persson 1729-1801 & Britta Knutsdotter 1736-1807

1.1. Nils Bengtsson 1760

1.2. Ingrid Bengtsdotter 1764-1816 &¹⁷⁹²

Michael Ingemarsson 1758-1805 &¹⁸⁰⁶

Magnus Nilsson

1.2.1. Stina Michaelsdotter 1793-1840

&¹⁸²² Carl Persson 1787-1863

1.2.1.1. Peter Johan Carlsson 1823-1901

1.2.1.2. Ingrid Carlsdotter 1825-1905

1.2.1.3. Eric Magnus Carlsson 1827

1.2.1.4. Anna_Brita Carlsdotter 1830-1904

1.2.1.5. Eva Carlsdotter 1834-1913

1.2.2. Peter Michaelsson 1796-1865

1.2.3. Anna Brita Michaelsdotter 1798

1.2.4. Eva Michaelsdotter 1802

1.2.5. Ingrid Michaelsdotter 1802

1.2.6. Katrina Magnusdotter 1807

1.3. Lars Bengtsson 1775

Åreved

Anna Britta Carlsdotter (1830-1904) härstammade från en rad torp under Schedingsnäs säteri i Forsheda socken, Västbo härad. Den siste fideikommissariens änka Fru Katarina Stiernclou-Lillienberg har inventerat säteriets torp och gett korta biografier över dess invånare.

Vid vägskälet mellan landsvägen Forsheda - Dannäs och avtagsvägen mot Gamla Åminne låg flera torp i 'Åreveds stad'. Nu återstår endast några få hus utan bofast befolkning.

Erikstorp 'PerJons'

I det nu rivna Eskilstorp, även kallat 'PerJons' bodde Anna Britas mormors farfar *Per Jonsson* (1696-1778) och hans hustru *Ingrid Månsdotter* med barnen Bengt, Jon och Kerstin. Ett andra gifte med *Anna Persdotter* var barnlöst. Idag visar en stolpe i skogen, var det gamla torpet låg.

Bengt Persson föddes den 14 augusti 1729 och dog den 29 september 1801 efter ett helt liv i Erikstorp. Med hustrun *Britta Knutsdotter* (1736-1807), död i 'ålderdomsplågor', hade han sönerna Nils och Lars samt dottern Ingrid.

Åreved Norregård

Ingrid Bengtsdotter föddes 1764 i Erikstorp PerJons gifte sig 1792 med *Michael Ingemarsson* (1758-1805) i Åreved Norregård. Om morfadern *Michael* anor är inte mer känt än att dennes far *Ingemar Michaelsson* var född 1729 och dog i Åreved Norregård den 2 november 1791.

I Schedingsnäs boken beskrivs bröllopet mellan Anna Brittas morföräldrar *Michael* och *Ingrid* den 30 december 1792, då en nattlig tjuv bestal brudens mor på en kjortel. I äktenskapet föddes *Stina* 1793 och därefter sonen *Peter Michaelsson* (född 1796, död i Torskinge 1865),

Anna Brita 1798 samt tvillingarna *Eva* och *Ingrid* 1802.

Efter Michaels död gifte Ingrid om sig med Magnus Nilsson, om vilken närmare uppgifter saknas, men 1810 flyttade makarna och tre döttrar - två från första giftet och en späd Katrina - från Åreved till först Norra Ingemarstorp i Dannäs och 1814 till Södra Åen, Drageryd, Dannäs, där hustrun avled 1816.

Stina Michaelsdotter

Stina Michaelsdotter föddes i Åreved Norregård, troligen den 4 augusti 1793 (husförhörslängden anger den 3 februari 1799 och beräknar åldern därefter). Hon gifte sig den 6 januari 1622 med Carl Persson i Örgården, Torskinge, efter denna lysningsnotis:

Dräng: och Torparen Carl Persson i Torpet Örgården erhållit Lysning till ägtenskap med Pig: Stina Michaelsdotter därstädes hwarvid älsta Broder gaf härtill sitt samtycke och hennes attesst om hinderlöshet är förevisad för år 1821

Stina levde sedan i Örgården, där hon fick två söner och tre döttrar, innan hon dog av en bröstsjukdom den 27 juni 1840.



Carl Persson kom till Örgården från Enet under Svanaholm; hans hustru från Åreved imder Schedingsnäs t.

Schedingsnäs

Schedingsnäs, som sedan 1840-talet varit fideikommiss för ätten Lillienberg, ligger vid Källundasjöns västra strand. Mittemot – på östra sidan – ligger Källunda i Kärda socken, som under 1300-talet innehades av *Arvid Jönsson* (sparre över blad, kap 63). Vid sjöns södra ände ligger Åminne, sätesgård för ätten *Ribbing*.

Fideikommisset

Den siste fideikommissarien på Schedingsnäs, *Carl Gustaf Stiernclou-Lillienberg* (1924-1989) gjorde stora insatser för skogsbruket och var kommunalt aktiv i Värnamo (tillsammans med förf:s kusin *Emil Sjöberg* i Hjalshammar). Hans efterlevande maka *Katarina*, född *Kennedy*, har på ett förtjänstfullt sätt inventerat godset och dess torp och redovisat dem i den av hembygdsföreningen utgivna "Boken om Forsheda, del 3" (1999) och "De lillienbergska godsens ??" (2001).

Hon beskriver inte endast livet på Schedingsnäs genom tiderna med sådana episoder som kaptenens harjakt på vinden, utan även umgänget med familjerna i de andra gårdarna runt sjön - Åminne och Källunda. Men dessutom ges intressanta upplysningar om alla torpen under Schedingsnäs och dess invånare.



Ett till jaktstuga ombyggt torp. På trappan: Jan Ekstrand, Gudrun Tonnquist och Katarina Stiernclou-Lillienberg.



Schedingsnäs herrgård spglar sig i Källundasjön.

Karta med torpen markerade



Fel! Bokmärket är inte definierat.

Torpen under Schedingsnäs - 22 Norregård, 73 Erikstorp "PerJons"

