

Gudmund Smed, ryttare slutet 1400-bör...

[Ämnen](#) | [Startsidan](#) | [Sök](#)
[Anbytarvärd](#) | [Användarkonto](#) | [Logga ut](#)

[Anbytarforum](#) » [Landskap](#) » [Småland](#) » [Efterlysningar \(stängd för nya rubriker\)](#) » [Gudmund Smed, ryttare slutet 1400-början 1500 talet Skillingaryd](#)

« [Föregående Nästa](#) »

Författare

Meddelande



Postat tisdagen 13 april 2004 - 14:55



[Ingrid Gunnarsson](#)

Vi är en liten grupp som försöker göra en sammanställning om Skillingaryds gård/gårdar.

Vi har en ättetavla med Gudmund smed och hans son

Per Gudmundsson, men vet inte varifrån den kommer eller vem som skrivit ner den.

Gudmund smed, Skillingaryd, var ryttare och gift med en fräse kvinna, vars namn inte är känt.

Sonen Per gifte sig med Ingrid Jönsdotter, dotter till Jöns Larsson, som tillhörde slakten Bölja från Västbo.Släkt och hävd 1972 nr 2-3.

Per och Ingrid fick 12 barn, men namnen på dottrarna saknas, men inte på mågarna!!!.

Om någon känner till denna skillingarydssläkt

är vi mycket tacksamma för all hjälp och förslag vi kan erhålla.

Med vänlig hälsning



[Olle Elm \(Smol\)](#)

Postat tisdagen 13 april 2004 - 15:52



I Almquist, Frälsegodsens, fann jag en del uppgifter som bör kunna leda er vidare bland källorna. Säg till om det ej är läsbart så försöker jag göra en bättre inscanning i delar, då filen annars blir för stor.

och possiderades 1047 av ... (1675 fm. $\frac{1}{4}$ mt.) († 1708) pantsatte bl. a. detta hemman, och vars arvingar slutade som 1706 därå fick ett första uppbud, och vars arvingar slutade — 67) Mo possiderades 1562 av Per Gudmundsson, som var Skillingaryd) i grannsocknen Tofteryd, på vilket han 1579 $\frac{2}{3}$ fick som hans sätesgård, ehuru naturen allt framgent förblev som hans sätesgård, ehuru naturen allt framgent förblev köptes av Arvid Trolle (se *Hist. handl.* 31 s. 196 f.), och så 1562 och redovisas icke heller i nyare tidens jordeböcker, vilka med undantag av Mo voro belägna i Sunnerbo. Om meddelat upplysning i en släkttavla (VHAA:s handl., D. till frälset men förde själv bomärke. Till följd av de strår beträffande villkoren för de icke med sköldebrev utrustade dessa att genom indragning till kronan mista sina frälseförhållande man får se den mer eller mindre framtvunna spekulanter. Per Gudmundssons arvingar gjorde sålunder 1604 (fasta 1609 $\frac{2}{5}$) avhände sig Mo till Jöran Månsson torde räknat skyldskap med Per Gudmundssons hustru, sönst dotter Karin Stierna använde 1673 egendomen som dotterson Carl Gustaf Hård pantsatte den 1687 $\frac{2}{9}$ för 1 Kort därpå possiderade Fabian von Vietinghoff († omkr. dotter Karin Silfverhielm († 1731). Efter dennes frånfall († 1726). — Vad beträffar Skillingaryd ingick detta († 1644) köp från kronan 1631 $\frac{2}{7}$ (se nedan s. 925). Det så (levde 1668) till David Dachsberg († 1667), men den Christoffer Gyllengrip († 1695), som fick fasta 1661 $\frac{2}{9}$. S bo var ett frälsenybygge, som 1595 $\frac{2}{4}$ av Arvid Stierna († Christersson Siöblad (levde 1603). Även detta hade 164 jordeboken, övergått i Per Gudmundssons [Strömberg på 1680-talet av den förres kusins son Carl Siöblad († 1 Fredrik von Post († 1709) sålde bl. a. Lilla Älgebo 170 blad († 1725). — 69) Abborrakull, Skärköp och Skå Bengt Gyltas († 1574) änka Ingeborg Jakobsdotter [K hans arvegods 1565. Kort efter sekelskiftet possiderade Jöran Sparre († 1657) ärvde dem. Då emellertid denne ... ämesta slakten ovannäm

Att arvingarna avhände sig gården till just Jöran Månsson Stierna, bör väl ha haft samband med att han var son till Måns Pedersson (Stierna) g m Brita Jönsdotter (Bölja) (Källa EÄ)

Källan för mågarnas namn kan möjligen vara en anteckning i domboken där det gavs fasta 1609 enl ovan.

Vänligen,

Olle Elm

PS. Kanske ni också skall fråga under Medeltiden nedan, där kunniga forskare brukar



[Ingrid Gunnarsson](#)

Postat tisdagen 13 april 2004 - 20:25



Olle Elm!
Stort tack för ditt svar.
Gudmund Smed var också gift med en fräse kvinna.
Vilka gårdar, som var i hennes ägo, har jag ingen uppgift om, men Gudmund var ryttare för dem.
Försäljningen av Mo 1609 kände jag inte till, Inte heller vad som blev av gårdarna i Sunnerbo, mer än Gryteryd, som blev bortbytt till Nils Isaksson. Per Gudmundssons son Gudmund övertog gården i Skillingaryd. Sedan börjar karusellen med många domstolshandlingar.
Jag kunde inte läsa hela ditt dokument. Jag tar tacksamt hela. För övrigt fick jag ju uppgift om var det finns att hämta.
Med vänliga hälsningar
Ingrid Gunnarsson



Postat tisdagen 13 april 2004 - 22:08



[Olle Elm](#)
[\(Smol\)](#)

Hej,
Dokumentet är inte mer än vad som syns här ovan, även om det ser avkopat ut.
Möjligen kände Du redan till släkttavlan hos Djurklou, som nämns ovan. Om ej har jag lyckats identifiera boken genom att kontrollera Almquists "Källor och litteratur" i den nämnda Fräsegodsens [i Sverige under Storhetstiden]. I Libris fann jag:

författare: Djurklou, Nils Gabriel, 1829-1904
titel: Om Göran Månssons till Bolmnäs jordebok : några bidrag till Stjerneättens historia / af G. Djurklou
ort/förlag: Stockholm : Samson & Wallin
utgivningsår: 1885
omfång: 63 s., 3 släkttavlor
serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar, , ISSN 99-0277315-X ; 28:1[:1] = N.F. 8:1[:1]

Den bör Du - om Du inte bor i närheten av KB eller något större bibliotek - kunna fjärrlåna, eller möjligen få kopior ur.
Vänligen,
Olle



Postat onsdagen 14 april 2004 - 13:21



[Ingrid Gunnarsson](#)

Hej Olle Elm!
Hjärtligt tack för litteraturhänvisningarna!
Jag ska försöka med Jönköpings bibliotek innan jag går vidare till KB.
MVH
Ingrid



Postat onsdagen 14 april 2004 - 13:53



[Olle Elm](#)
[\(Smol\)](#)

Hej,
Vad bra att Du kan använda Jkpg bibliotek. De har den! Sökte på deras:

<http://hbopac.lingonline.jonkoping.se/sv/>

och fann:

5. Lz Månsson, Göran Djurklou, Nils Gabriel Om Göran Månssons till Bolmnäs jordebok : några bidrag till stjerneättens historia 1876?

Vore intressant om Du kan återkomma och meddela lite av resultatet av Dina forskningar omkring den här familjen. Sannolikt är fler än jag intresserade.
Vänligen,
Olle



N
Rosenbalck

Postat onsdagen 14 april 2004 - 19:38



Tabell 2 i nämnda verk av Djurklou:

Tab. II. Slägtafla

Gudmund Smed nämnes
Gustaf I:s tid, bor i

? Peder Gudmundsson till Sköllingaryd
skrifves lifven ädel och välbördig, i
såsom affiden på sista tåget, hvar
Ingrid Jönsdotter, en adelsqv
Eskilstorp och Vallnäs, son

Gudmund Pedersson i Sköllingaryd nämnes 1609 såsom målsman för broderns Nils Pers- sons barn och får ättelefvesgåfva.	Sven Pedersson får ättelefves- gåfva 1609.	Nils Pedersson, † före 1609, då hans enka är om- gift med Peder Nilsson i Mo och Qvarnaberg.	Petter Pehrsson till Sköllingaryd skrif- sig väpnare med tillna- Dagge 1603 och kall- af häradsrätten ädel välbördig. 1623.
Peder Gud- mundsson nämnes 1609.	Mauritz Gud- mundsson i Pog- labäck får å egna och samsyåkons vägnar 1622 lö- sen för en pundar- ränta i Bäck.	Daniel Gudmunds- son i Sköllingaryd klandrar fränder- nas försäljningar till Göran Månsson, men tillbakavisas af häradsrätten 21	Gunilla, Sissela, Ingeborg, Börta, Kjerstin.
			Sven Pedersson nämnes 1623.



Postat torsdagen 15 april 2004 - 14:27



[Olle Elm](#)
(Smol)

Tack Niclas för att Du uppmärksammade diskussionen och delade med Dig! Finns det en textmassa i boken som belyser det som anges i släkttavlan ovan?

Ingrid,
Observera det ? som finns vad gäller filiationen mellan *Gudmund Smed* och *Peder Gudmundsson*, som tydligen "trillat bort" då dessa uppgifter förts vidare.
Vänligen,
Olle



Postat söndagen 18 april 2004 - 10:36



[Ingrid Gunnarsson](#)

Olle och Niclas!
Ett jättestort tack för all hjälp ni gett mig!
Dessutom har jag fått e-mail från Ingemaar Wickström som också forskar på Skillingarydssläkten.
Med många vänliga hälsningar
Ingrid



Postat söndagen 18 april 2004 - 11:08



[Olle Elm](#)
(Smol)

Hej Ingrid,
Vill bara tillägga att det namn *Arvid Kost* i Björnekulla bär (Kost), på dialekten betyder *Kvast* - om Du inte kände till det.
Vänligen,
Olle



Niklas
Hertzman

Postat söndagen 18 april 2004 - 13:52



Hej Olle !

Nu vaknade t.o.m. jag 😊 Spännande det du skriver om Arvid Kost (Kvast). Har du någon mer kunskap om honom ? Jag är intresserad av alla Kvastar (Qvast) jag stöter på.

Jag härstammar själv från personer med namnet i Gällaryd och Voxtorp (F). Extra intressant är det ju då den äldsta som jag känner till är en Måns Qvast, som i början av 1600-talet (1616) bodde på Stora Björkekulla i Voxtorp (F). Undrar om Björnekulla inte kan vara Björkekulla ? Det skulle även passa bra in med tanke på namnet Arvid. Måns Qvast har ett barnbarn som heter Arvid Svensson Qvast (1650-1735).

Så här skriver bl.a. Knut Johansson i sin bok Voxtorpsboken s.84.

"Gårdar och ägoförhållanden under 1600-talet.

1616. "Kom för rätta Welb: Fru Marritas på Edh bönder boendes uthi Wåxtorpa sochn och Wåxtorps by och tilltalade Måns Quast i Byrekulla om deras Råå och merken, emellan förbe: de Wåxtorpa by och Byrekulla ..."

Alltså "Byrekulla" och detta har jag då tolkat som Björkekulla i Voxtorp. Det är ju en tanke att Byrekulle kan tolkas som Björnekulla som i stamtavlan ovan också, men jag tycker att Björkekulla passar bättre.



Postat söndagen 18 april 2004 - 16:03



[Ingemar Wickström](#)

Hej alla!

Här några ytterligare skrifter där Skillingarydssläkten berörs:

- Jakob Koit, Rannsakingen om halvfräiset i Småland omkring 1575 (Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen 6, 1953).

- J.E.Almquist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1523-1611), se under Östbo härad, Skillingaryd.

- Einar Persson, Trolldoms mål och religionsbrott i Byarums socken under 1600-talet (i Byarums Hembygdsförenings årskrift 1985).

- Einar Persson, Gränstvisten mellan Ovdaskog och Pukarp 1693-1700 (i Byarums Hembygdsförenings årskrift 1987).

- F.Ödberg, Om kyrkoherden herr Maurits Rasmussons i Böne sammansvärjning mot k. Johan III år 1576 (i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1893). Handlar om fadern till Gudmund Pederssons hustru Anna Mauritzdotter. Herr Mauritz tycks ha varit den utlösande faktorn till Erik XIV:s ärtsoppa. Hans hemska öde finns också behandlat av Rudolf Elander i Upprorsförsöket mot Johan III 1569 och prästens i Böne anklagelse mot honom 1576 (i Historisk Tidskrift 1958).

Jag har sammanställt ett råutkast till stamtavla för Gudmund Smed (om han nu verkligen är far till Peder Gudmundsson i Skillingaryd!) baserat på uppgifterna i de skrifter som tidigare nämnts i diskussionen här på Anbytarforum samt ovannämnda skrifter och kompletterat med spridda notiser ur Östbo dombok. Materialet är inte komplett och ej heller, förutom en del domboksnotiser, kontrollerat i några primärkällor, varför det måste ses som ett rent arbetsmaterial. Om någon är intresserad av det, delar jag gärna med mig.

Beträffande Arvid Kost anger Djurklou Björkekulla som hemvist. Han har också (s.28-30) en del uppgifter om vad han kallar en i Slättö, Åslarp, Flahult, Forsheda och

Törnestorp "vidt utgrenad bondeätt Qvast eller Käst, hvars medlemmar stundom såsom bomärke ritade en figur, som tydligen skall föreställa en qvast och bland dem funnos en och annan, som genom krigstjänst vunnit förläningar och ansågos för frälse eller dess vederlikar". Som medlemmar av denna släkt nämner Djurklou bröderna Jöns och Per Attason, deras systerson Jöns Persson i Slättö, Per Attasons söner Måns och Jöns Qvast, vilka 1595 sålde Slättö till sin släkting Göran Månsson Stierna till Bolmsnäs. Som bördberättigade vid denna och andra jordaffärer nämner Djurklou Arvid Käst i Björkekulla ("måg" till Peder Gudmundsson i Skillingaryd) och Sven Käst till Flahult. Den sistnämnde, g.m. Karin, är "måg" till hustrun Ingrid Swensdotter i Vallersta, som anges vara adlig på mödrenet och nära besläktad med Ingrid Jönsdotter (Bölja) i Skillingaryd. Så nog finns det en del att reda ut om "Kvastarna"!

Hälsningar

Ingemar Wickström



[Olle Elm](#)
([Smol](#))

Postat söndagen 18 april 2004 - 16:56



Hej Ingemar, Niclas och andra intresserade,
Gläder mig att min lilla fundering ang *Kost* kunde ha någon nytta med sig. Har sökt på SoH-CD:n men finner inte det jag söker; Har inte Stig Östensson skrivet en artikel där bl a en familj *Qvast* (eller liknande finns nämnd)?
Ingemar ang ditt "råutkast". Vore spännande att läsa det. Varför inte lägga ut det med markeringen "RÅUTKAST" 😊 här, eller lägga in en fil här som hugade kan hämta och studera.
Vänligen,
Olle
PS. Någon Arvid Kost i Björnekulla - som jag angivet - finns naturligtvis ej. Björkekulla skulle det varit! Fel av mig. DS



Postat söndagen 18 april 2004 - 18:10



Niklas Hertzman

Hej på er !

Tack för spännande uppgifter att följa upp. Skall försöka få tag på Djurklous bok och de nämnda sidorna och även Jakob Koits bok om rannsakingen.
Hoppas att det går att fjärrlåna Djurklous bok, den har ju några år på nacken (varken den eller Koits finns på Malmö Stadsbibliotek, Koits finns med i förteckningen med den är "försvunnen från sin plats i hyllan", trist).



Postat söndagen 18 april 2004 - 20:45



[Monica Svedberg](#)
([Monkey](#))

Om en bok inte längre finns kvar på hyllan förvaras den i ett magasin och brukar kunna beställas upp, men man kanske får vänta några dagar.



Postat söndagen 18 april 2004 - 20:51



[Ingemar Wickström](#)

Hej Olle!

Jag tycker utkastet är alltför bristfälligt för att läggas ut på nätet än, men jag mejlar det direkt till Dig!
Hälsningar
Ingemar Wickström



Postat söndagen 18 april 2004 - 21:10



Niklas Hertzman

Monica !

Inte för att det spelar någon större roll i sammanhanget, men det var just på hyllan i magasinet det var tomt. Personalen letade även ganska mycket utan resultat.



Postat måndagen 19 april 2004 - 13:16



[Monica Svedberg](#)
([Monkey](#))

Vilken otur. Jag har tydligen haft bättre tur med magasinerade böcker. Ha det bra!
Hälsningar Monica



Postat måndagen 19 april 2004 - 22:43



[Olle Elm](#)
([Smol](#))

Ingemar Wickström och andra intresserade,
Först hjärtligt tack för underlaget Du sände Ingemar. Skall hålla utkik efter möjligheter att komplettera, även om detta inte är "min del" av Småland.
Du nämner ovan "Som medlemmar av denna släkt [Qvast, Kost, min anmn) nämner Djurklou bröderna Jöns och Per Attason, deras systerson Jöns Persson i Slättö, Per Attasons söner Måns och Jöns Qvast, vilka 1595 sålde Slättö till sin släkting Göran Månsson Stierna till Bolmsnäs."
Namnet *Atte* är särskilt intressant och bars ju av Hinsekindsättens stamfader - kyrkoherden i Värnamo - Jmfr också [SMP](#). Kanske någon vet mer om namnets förekomst i förhållande till ovanstående. (Jämför också [här](#))
Vänligen,
Olle



[Mikael Persson](#)

Postat tisdagen 20 april 2004 - 10:13



Niclas! (och andra)

Jag förmodar att åtminstone en del av er vet om det, men jag kan ju meddela det iaf: Begagnade böcker kan man ju leta på nätet. Bl.a. så finns [Bokbörsern](#), [Boknätet](#) och [Antikvariat](#). Jag hittade Koits bok på 2 av dessa.

Hälsningar, Mikael!



Stig Östenson

Postat tisdagen 27 april 2004 - 13:15



Ingemar Wickström, Olle Elm (Smol) och andra intresserade !

Du Ingemar citerar Djurklous uppgift, att Måns och Jöns Qvast - söner till Per Attason, som var bror till Jöns Attason och morbror till Jöns Persson i Slättö - år 1595 sålde en gård i Slättö till sin säkting Jöran Månsson (Stierna) till Bolmsnäs, och Du Olle undrar med anledning av namnet Attes förekomst i Hindsekindsätten, vars stamfar hette så, om något är känt "om namnets förekomst i frhållande till ovanstående" [dvs till Djurklous uppgift, min anm].

Då jag för omkring trettio år sedan intresserade mig för frågan, om det existerade något samband mellan Jöns och Per Attes söner, som var bönder i byn Slättö (Torskinge sn, Västbo hd) c:a 25 km sydväst om Hindsekind, och Hindsekindsätten, samlade jag in bl.a. följande litteraturuppgifter:

1) Anders Attesons son häradshövdingen Anders Andersson (bel. 1500-1518) hade i sitt första gifte dottern Anna (levde 1545 som änka efter sin tredje man), som blev Per Månssons (Stierna) (levde 1518) andra hustru och styvmor till Jöran Månssons far Måns Persson. Anders Andersson hade bara en kusin på fädernet, Ingegärd Nilsdotter, som var dotter till hans faster Sigrid Attesdotter (var död 1480) och i sitt gifte med Måns Eriksson i Slättö (levde med hustrun 1480) hade ett enda barn, dottern Birgitta, gift med Bengt i Slättö, som nämns i 1526 års rusttjänstlängd.

2) Måns Perssons (Stierna) släktskapsförhållanden var redan för trettio år sedan väl kända, varför det var enkelt att konstatera, att de "tvenne bröder Jöns Attason och Per Attason, hvilka af Göran Månsson uppgifvas hafva varit hans fader närskylda" (Djurklou 1876), inte alls var släkt med honom.

Jag fick då infallet, att Jöran Månssons uppgift (av Djurklou hämtad från handskriften E5661, RA, Jöran Månssons jordebok) om Attasönernas släktskap med hans far Måns Persson kanke kunde avse släktskap med Måns Perssons styvmor Anna Andersdotter: hennes farfar Anders Atteson var ju bror till Sigrid Attesdotter, vars dotterdotter Birgitta var gift med Björn i Slättö. Jag hoppades alltså på att hitta något indicium på att Attasönernas far var en länk mellan dem och Bengt i Slättö och hans hustru Birgitta. Denna förhoppning kom dock på skam - inte den minsta antydning till något sådant lyckades jag hitta. Mitt råd till andra, som får samma tanke om ett samband mellan Attasönerna och Hindsekindsätten är: lägg inte ned tid på att söka efter detta ! Det enda som kom ut av sökandet var, att både Anna Andersdotters styvson Måns Persson (Stierna) och Attasönerna var jordägare i Slättö, som bestod av sex hemman, 2 skatte-, 2 arv- och eget- och 2 frälsehemman, av vilka Måns Persson ägde de båda frälsehemmanen och Attasönerna åtminstone ett, kanske båda skattehemmanen.

Jag har hittills tagit mycken plats i anspråk för att meddela, att jag ingenting vet. Något litet vet jag dock om personer med namnet Kåst/Qvast, av vilka ett par nämns i min uppsats "Smörränta och genealogi" (SoH 1992-93, s. 28-41).

1) En av dessa gamla Qvaster är Jöns Månsson Qvast, som 1573-1616 brukade hälften av skattehemmanet Öxnehaga (Rogberga sn, Tveta hd) och i början 1600-talet kallas "f.d. fänrik under Anders Håkanssons fana". Denne man skulle ju kunna ha varit född i mitten av 1500-talet som son till Per Attasons son Måns Qvast, vilken med sin bror Jöns Qvast sålde ett hemman i Slättö till Jöran Månsson (Stierna) 1595. Intressant nog var Jöns Månsson Quasts svärson Anders Månsson, som efter ett par år som ryttare för Öxnehaga år 1616 blev sin svärfars efterträdare i gårdsbruket, född i Torskinges grannsocken i öster, Kärda, i Bestorp, blott c:a 15 km öster om Slättö.

2) Min andre "Kvast" Sven (Arvidsson) Kåst, som fick "ättlev" på Slättö och på det omkring 13 km norr om Slättö belägna Åslarp, var militär och är belagd 1566-92. Han bodde först i Hörda (Kärda sn, Östbo hd), där han ägde ett skattehemman, som Per Månsson (Stierna) 1574 bytte till sig mot Flahult (Kävsjö sn), där han bodde till sin död. Sven Kåst (även belagd som Sven Arvidsson) var död 1594, då hans änka hustru Karin - dotter till Brodde Stut i Vallerstad - och hennes syskon sålde större delen av Draftinge storgård (Ås sn, Västbo hd) till Jöran Månsson. Som framgår av min uppsats från 1992 var Karin Broddesdotter kusin till Ingegärd

Svensdotter i Vallerstad (= den hustru i Valler-

stad, av Djurklou kallad Ingrid, vars "måg" Sven

Kåst uppges ha varit), och hon var syster till Mats Broddesson, som var morfar till Jöns Månsson Qvasts svärson Anders Månssons i Öxnehaga.

3) Om min tredje "Kvast", Peder Gudmundssons "måg"

Arvid Kåst i Björkekulla har jag inget att meddela, men om hans hustrus syster Kerstin, som var änka i Vallerstad 1603, och som 1609 jämte sonen Sven i Vallerstad fick ättlev av Jöran Månsson (Stierna), har jag i min uppsats för 12 år sedan kunnat visa, att hon var gift med Sven Månsson i Vallerstad (bel. 1574-94), äldste son till Brodde Stuts



Postat onsdagen 28 april 2004 - 22:51

[Ingemar Wickström](#)

Tack, Stig, för Ditt mycket intressanta och klarläggande inlägg! Jag skall snarast låna hem Din artikel från biblioteket. Inte minst upplysningen om Kerstin Pedersdotters i Vallerstad gifte var värdefull.

När det gäller Kvastarna har jag ett par uppgifter till, som jag träffat på:

1) Arvid Kåst i Björkekulla hette förmodligen Bengtsson. Några av barnen till Per Gudmundsson sålde 1616 sina arvsandelar i Skillingaryds gård till sin bror Gudmund Persson. Bland säljarna nämns "Arfued Bengtsson i Dröminge på sin hustrus vägnar" (Östbo db 1616 13/9). Man kan väl våga gissa att det är Arvid Kåst som nu flyttat över till det närbelägna Drömminge. I Björkekulla bodde vid denna tid, som Niclas påpekat, en Måns Quast. (Och, Ingrid, i denna domboksnotis får vi också namnen på två av Per Gudmundssons döttrar, Gunnil i Mölnarp, Ingbor i Övrabo)

2) I Östbo db 1620 25/10 nämns en Johan Quast i Björka, vars föräldrar gjort en markaffär rörande Herrestad: "Kom för rätta Gunne i Nästa, fullmäktig på Johan Quasts vägnar boendes uti Östra Härad i Byreka S: att tingskötta ifrån honom hans syskone och deras efterkommande arvingar så mycket ättleve som de hade till Lilla Harstad, vilken gård förb: te Johans föräldrar tillförene sålt hade. Och hemlade de under ädle och välb. Henrik Månsson på Harstad och hans w: kära livsarvingar för en(?) oxe och en 4 lod sked till evärdelig ägo". Jmfr även J.A.Almquist, Frälsegodsen, bd. Säterier, s. 1263 (under Herrestad, Östbo).

Hälsningar, Ingemar



Postat torsdagen 29 april 2004 - 19:38

[Olle Elm \(Smol\)](#)

Hej Stig,

Även jag vill tacka för inlägget - som jag tydligen missat p g a resor och arbete -, och det gläder mig att Du på ett uttömmande sätt redogör för att Du "ingenting vet". Då slipper jag fundera över just det problemet 😊

Vänligen,

Olle

Skriv ditt meddelande här
Write your message here

Meddelandetext:
Message text

B	<i>/</i>	<u>U</u>			-Färg- ▾	-Typsnitt- ▾	-Storlek- ▾
----------	----------	----------	--	--	----------	--------------	-------------

Användarnamn:
User name:

Information:

Du behöver ett användarkonto för att kunna skriva meddelanden här. [Klicka här](#) för mer information.
You need an user account to post messages here. [Click here](#) for more information.

Lösenord:
Password:

Alternativ:

- Aktivera HTML-kod i meddelanden
 Gör om webadresser till klickbara länkar

Åtgärd:

Förhandsvisa/posta meddelande

Bifoga följande...