
LAURIN



Stegeborgs slott vid Slätbakens mynning innehades vid 1500-talets slut av prinsessan Anna (1568-1625), dotter till Johan III och Katarina Jagellonica. Anna bekände sig till den protestantiska läran och var lojal mot farbrodern hertig Karl.

Lars Olofsson

Denne räknas som den laurinska ättens anfader, Han var kronobefallningsman i Häradshammar och prinsessan Annas handsekreterare på Stegeborg.¹

Lars Olofsson var gift med *Helena Johansdotter*. Han avled 1606 och hustrun 1608, båda i Söderköping, där de begravs i S:t Lars' kyrka.

¹ En teori, att Laurin skulle vara en över Skottland invandrad normandisk släkt *Laurent* har ej kunnat bevisas. – Dessa källor anger även översten *Johan Lagergréen* (1574-1673) som Lars Olofssons äldste son.

Tre söner och fyra döttrar är kända, men vidare ättlingar endast till den äldste sonen. En av de yngre är känd som *Daniel Laurentii Suderkopensis* (1586-1640) och som kyrkoherde i Vadstena.

Laurentius Laurentii Laurinus dä

Född 1577 i Söderköping och död i Häradshammar den 22 november 1656. Magister i Uppsala, och Wittenberg 1600, prästvogd 1603, rektor i Söderköping 1608, 1609 kyrkoherde i Häradshammar och Jonsberg, 1620 kontraktsprost. Riksdagsman 1634. Var länge blind, men verkade ändå som präst till sin död. Latinsk poet och psalmförfattare. (Sv. ps. 169: "I himmelen, i

himmelen ...") 1647 trycktes "En kort Sveriges krönika från Magog till fröken Christinas regemente", tillägnad pfalzgreven Johan Casimir.

Gift första gången 1605 med *Margareta Larsdotter* och andra gången 1621 i ett barnlöst äktenskap med *Elisabet Ungia*². I det första giftet föddes först en i späda ålder avliden dotter *Katarina* och därefter två söner.

Johannes Laurinus (1609-1686) var rådman i Stockholm. Han gifte sig 1646 med *Emerentia Rokes då* från Göteborg, vars bror *Paul Rokes dy* var gift med *Cecilia Krakows* dotter *Mariana von Lengerken*. (Kom namnet från Gullbergs berömda försvarare *Emerentia Paul?*, se kap. 58) *Emerentia* dog barnlös 1655, och 1656 gifte mannen om sig med *Margareta Utter*. Bland barnen i detta gifte märks

- *Johan Laurin* (1663-1724) var överinspektor för sidenmanufakturerna och gift med *Barbro Leijel*. Tolv barn, bland vilka särskilt märks:

>> *Johan Laurin* (1693-1758) hade i giftena med 1) *Ingeborg Kolmodin* och 2) *Sara Hanstén* fjorton barn, vilka bildade den "äldre gotlandsgrenen".

² Fadern, biskopen i Kalmar *Hans Ungius* var i första giftet måg till borgmästaren i Jönköping *Måns Jönsson* och sväger till *Peder Gudmundsson* adlad *Strömberg*. Av de övriga döttrarna i detta gifte var *Katarina* gift med *Laurentius Erics Wallerius* och anmoder till dennes stora släkt (kap 69). I sitt andra gifte var han måg till kyrkoherden i Bringetofta *Nikolaus Andreae*. Se vidare *Ungius*.

>> *Adam Laurin* (1694-1758), regementskommissarie och lantränkmästare i Gävle och gift med *Gunhilda Berggraf* med anor från släkten *Grijs* i Umeå.

>> *Helena Maria Laurin* (1695-1754) gifte sig 1726 med borgmästaren i Kalmar *Gerhard Swebilius* (kap. 69). Från dem härstammar den andra swebiliusgrenens (efter ärkebiskopens bror *Anders*) s k gotlandsstam, där *Kar Gustav Swebilus* (gm Gudruns kusin *Birgit Lundin* från Eksjö) var en *sonsons sonsons sonson* (kap.87).

>> *Lars Philip Laurin* (1708-1770) var tulluppsyningsman och gift med 1) *Katarina Jungstedt* och 2) *Anna Kristina Kiörsner*. Inom denna den "yngre gotlandsgrenen" gifte sig en sonson, grosshandlaren *Gustaf Philip Laurin*, med boktryckardottern *Emilia Norstedt*, se nedan.

Mellan de båda gotlandsgrenarna förekom flera kusningiften.

- *Lars Laurin* (1664-1691) var civilnotarie vid södra kämnärsrätten i Stockholm. Efter sitt bröllop i Örebro med *Emerentia Rokes dy* (brorsdotter till ER då) drunknade han på resan till Stockholm. Den unga änkan födde följande år en dotter *Maria Laurina* och gifte 1693 om sig med bergmästaren *Erik Stockenström i Grythyttan*. Från dem härstammade en släkt av ämbetsmän, där namnet *Emerentia* var i bruk långt in på 1800-talet.

- *Magnus Gabriel* (1666-1736) adlades (liksom den yngre brodern och lagmannen *Edvard*) med

namnet *Lagerström*. Han var 1698-1728 regeringsråd i Pommern och erhöll kanslers avsked. I Sverige deltog han i organisationen av indelningsverket och gifte sig 1687 med *Helena Englcrona*. Han efterlämnade en stor släkt i Pommern med namnet *von Lagerström*.

Laurentius Laurentii Laurinus dy (1613-1672)- en av de yngre bröderna – var rector och prost i Söderköping. Han blev stamfar för en annan stor gren av slakten. Han var gift med *Helena Walleria*, dotter till prosten *Laurentius Erics Wallerius*³ och *Katarina Ungia* (syster till den ovan nämnda *Elisabet Ungia*).

> Äldste sonen *Christopher Laurin* var kyrkoherde i Törnevalla och gift med 1) *Maria Widman*, 2) *Margareta Sondel*.

> Den andre av sönerna hette *Johan Laurin* och var först officer i holländsk tjänst och gift med en ikänd holländsk kvinna, innan han blev kommandant på Marstrands fästning och gift med köpmansdottern *Ingeborg Eilking* i Göteborg, dotter till *Cecilia Krakows* dotter *Mariana von Lengerken* i hennes första gifte med köpmannen *Johan Eilking*. Sedan modern gift om sig med rödmanen *Paul Rokes d y*, kallades dottern ofta även *Ingeborg Rokes*.

³ Denne lät i Högsby kyrka sätta upp ett epitafium över sig själv och familjen med elva barn. Bland dessa märks sönerna *Daniel wallerman* (biskop i Göteborg och svärfar till biskop *Popelman*, kap 57) och *Nils Wallerman*, prost i Högsby, riksdagsman och gift med *Christina Phrygia*.

En före *Johan Laurin* avliden son *Christopher Laurin* nämns som sidenfabrikör.

> En av döttrarna till Laurinus och Helena Walleria hette *Catharina* och var gift med prosten i Kättilstad *Petrus Drysenius* i dennes andra gifte. Petrus var kusin till *Anna Drysenia*, som i sitt första gifte med *Samuel Foughman* (kap 47) var mor till *Sven Bergmans* måg *Carl Foughman* (kap 43) och i sitt andra gifte med *Johan Dreffling-Lillienberg* anmoder till den adliga ätten *Lillienberg* (kap 63).

P A Norstedt & Söner

Lars Norstedt (1717-1787) var handlande och rådman i Örebro samt riksdagsman. Sonen *Per Adolf Norstedt* (1763-1840) flyttade till Stockholm, där han år 1823 tillsammans med sönerna *Adolf* och *Carl* grundade tryckeri- och förlagsrörelsen *P A Norstedt & Söner*.

Då ingen av sönerna fick några arvingar, övergick rörelsen till den med brorsdottern *Emilia Norstedt* gifte grosshandlaren *Gustaf Philip Laurin* (1808-1859). Efter dennes bortgång fördes verksamheten vidare genom sionerna *Gösta Laurin* (1836-1879), som erhöll titeln Kungl. Boktryckare, *Carl* (1840-1917) som var civilingenjör och utvecklade tekniken inom sätteriet och tryckeriet och dessutom arbetade som kassadirektör, och bokförläggare *Albert Laurin* (1842-1878).

I den därpå följande generationen leddes verksamheten av Göstas son bokförläggaren *Torsten Laurin* (1875-1954) under medverkan av den äldre av sönerna *Carl G Laurin* (1868-

1940) , författare och fil. hedersdoktor.



P A Norstedt & Söners förlagshus på Riddarholmen i Stockholm.

[Innehåll](#)

Stamtavlor (html):

[Lars Olofsson](#)

[Johan Laurin](#) (1693-1758)

[Helena Laurin](#)

[Lars Ph Laurin](#) (1708-1770)

[Stamtavla](#)