

---

## 72 HENRIKSSON

---

*Per Henrik Gustafsson – med andor i Ödeshög (kap 73) och ättlingar Henriksson - levde i Källstad och Rogslösa.*



*Källstads kyrka*



*Rogslösa kyrka*

72 Henriksson .....	1	Josua (Jocke) Henriksson.....	9
<i>Stamtavla</i> .....	2	Maria (Maja) Henriksson, .....	9
Henrik Gustafsson .....	3	Karin Henriksson .....	10
Källstad – Rogslösa .....	3	Sven Henriksson.....	10
Yxstad .....	3	Amerikasläkten .....	11
Anna Lena Jonsdotter .....	4	Frans Gottfrid Henriksson .....	11
Johan Edvard Henriksson .....	5	Veterinärerna .....	11
Kolportören.....	6	Carl August Henriksson .....	12
Metodistpastorn.....	7	Charles' ättlingar .....	12
Familjen .....	7	Anna Henrika Henrikson .....	12
Gideon (Gidde) Henriksson .....	7		
Giddes familj .....	8		



Henrik Gustafsson flyttade från Ödeshög till Herrestad, Källstad och Rogslösa.

### Stamtavla

Erik Gustaf Larsson & Johanna Sofia Persdotter  
 Ödeshög Gatugård | Öninge Bjugård

Per Henrik Gustafsson Maria Charlotta Frans Gottfrid Karl Johan  
 & Anna Lena Jonsdotter

Johan Edv Henriksson &1) Hilma Petersson	Henriksson &2) Anna Karlsson	Frank G Henriksson Mary F Johnsson	Charles A Henriksson Mary C Nelson	Anna Henriksson Elliot S Ramsay
Giideon	Karin	Archie	Harry	Earl
Josua	Sven	August	Arvel August	Stella
Maria		Claude	Mabel	Dora
		Vivian	Myrtle	Ray
		Ralph	Paul John	Ester
		Maurice	Ruth Emma	
			Florence	
			Herbert	

## Henrik Gustafsson

*Per Henrik Gustafsson*, från vilken släkten *Henriksson* har sitt namn, föddes i Öninge Bjuggård, Ödeshög, den 19 januari 1835. Fadern *Gustaf Larsson* var född i Ödeshög Gatugård den 30 mars 1811 och hade den 25 juni 1833 gift sig med den sjutton-åriga *Johanna Sofia Persdotter* i Öninge Bjuggård.

Dessa anors historia och hur Per Henrik gick miste om sitt arv och tvingades söka sin utkomst på annat sätt, berättas i kap. 73 ÖDESHÖG.

Sedan fadern upprepade gånger dömts för stöld och lösdriveri, måste Gustaf vid slutet av 1840-talet gå från Bjuggården. Hustrum och barnen bodde därefter först i Kulltorp Västergårdard.

Därifrån flyttade Per Henrik den 24 oktober 1852 – medan fadern satt i fängelse – till Lundby i Herrestad, där han blev statdräng.

Modern och syskonen bodde kvar i Ödeshög. Åren 1869-70 utvandrade Sofia och sönerna till Amerika, men uppgifter om systemen saknas.

### **Källstad – Rogslösa**

Året därpå flyttade Henrik till Kartorp i Rogslösa. Tre år senare, den 31 oktober 1856 gifte han sig där med **Anna Lena Jonsdotter** - även hon boende i kartorp - och den 2 november flyttade de nygifta till närbelägna Gatugården i Källstad, kanske till en ännu bevarad 'statarlänga'.

Gatugården låg först i kyrkbyn, men flyttades vid laga skiftet till nuvarande läge vid landsvägen.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vid ett besök 1996 berättade man om en riksdagsman, som blev så förvånad över vägskylten med namnet Källstad, att han körde bilen i diket. Bilisten torde ha varit metodistpas-



Kartan visar Lundby i Herrestad, Gategården i Källstad, Yxstad och Kartorp (vid landsvägen norr om Yxstad) i Rogslösa.

Herrestads, Källstads och Rogslösa (eller Roxlösa) kyrkor ligger i rad och nära varandra på näset mellan Vättern och Tåkerns nordvästra hörn och längs vägen Ödeshög – Vadstena.

Den 12 maj 1857 föddes *Johan Edvard Henriksson* i Gatugården, Källstad. Henrik kallas sedan 'backstugusittare' i Källstad Gatugård. Bodde familjen i egen stuga?

1857 eller 1858 flyttade familjen till Pilgården i Källstad, där *Frans Gottfrid* föddes den 7 mars 1859. Fadern var nu förpantningsägare. "Gröna kartan" visar *Piltorp* ca 1 km öster om kyrkan, men gården är borttagen på senare kartor. I Pilgården, där Per Henrik år 1860 kallas torpare, föddes även *Carl August* 1861.

### **Yxstad**

År 1862 flyttade man igen.. När *Anna Henrika* föddes den 18 januari 1864,

torn Thorvald Källstad, Inger Tonnuquists konfirmationspräst! (Det finns även trå gårdar Källstad i Vimmerby kommun.)



var fadern "arrendator i Yxstad"<sup>2</sup>. De ändrade beteckningarna speglar förbättrade villkor, men den 7 december 1866 avled Per Henrik på "Yxstads egor i Dagsmosse", endast 31 år gammal.



Dags mosse vid Omberg nära Alvastra.

På den "häradseconomiska kartan" (1868-77) är Dags mosse inrutad i många små rektangulära ägor med gårdsnamn från socknarna omkring Tåkern. En sådan yta med två hus vid landsvägen norr om Alvastra och mittemot uppfarten till Stocklycke på Omberg betecknas *Yxstad*. Även på 1900-talets ekonomiska karta i skala 1:10 000 (~1950) visas här en äga med beteckningen "tillhör Yxstad i Källstads sn".

Bodde familjen på Dags mosse? Eller sändes Per Henrik dit från Rogslösa för att göra dagsverken på mossen? Dog han av sjukdom eller råkade han ut för någon olyckshändelse under arbetet på mossen?

Mitt emot denna äga går vägon upp till Stocklycke på Omberg. Enligt Sven Henriksson och Karin Ling berättade deras mor Anna, att Johan Edvard som barn hjälpte sin far att plantera skog där.

<sup>2</sup> Yxstad hörde då till Rogslösa, men fördes år 1887 över till Källstad.



Häradseconomiska kartan visar rektangulära ägor i Dags mosse, som torde vara inmutningar för torvbrytning. Vid landssvägen finns en äga med namnet *Yxstad*.

### **Anna Lena Jonsdotter**

föddes den 2 juni 1833 i Herrestad Haggård, dotter till statdrängen *Jonas Persson*, född i Rök 1789, son till drängen *Peter Andersson* i Norrgård, född 1740, och *Brita Nilsson*, född 1746.

Anna Lenas mor hette *Anna Katarina Andersdotter*, född den 22 september 1793 i Källstad. Hon var dotter till rusthållaren *Anders Jacobsson* i Källstad, född den 6 april 1757 i Rogslösa och gift med *Stina Persdotter*, född den 27 juni 1765 i Källstad.

Vid 33-års ålder blev Anna Lena änka med fyra barn mellan nio och två år. Familjen står ännu på Yxstads sidor i längden, men bodde de kvar på mossen eller fick de flytta närmare huvudgården? I längden för 1871-1875 anges hustru Anna Lena som "inhyssesenska, fattig".

I november 1873 lämnade Johan Edvard hemmet, 16 år gammal, se ne-

dan<sup>3</sup>. Under de följande åtta åren flyttade även Frans, Carl och Anna hemifrån. Bröderna emigrerade till Amerika (se nedan), systern bodde först 1 ½ år i Ekeby och Blåvik. Slutligen, den 10 augusti 1882, utvandrade även änkan Anna Lena Jonasdatter till Norra Amerika. Nu var Johan Edvard ensam kvar i Sverige.



*Yxstad mitt emellan Källstads och Rogslösa kyrkor. På kartan syns även Hessleby och Kartorp.*

## Johan Edvard Henriksson

Johan Edvard Henriksson föddes den 12 maj 1857 i Gatugården, Källstad, troligen redan flyttad till sitt nuvarande läge vid landsvägen. Föräldrarna, som först kan ha bott i en ståturlänga på gården, kan nu ha fått flytta till en egen backstuga.

Vid nio års ålder blev Johan faderlös och den 24 november 1873 lämnade sextonåringen hemmet och flyttade till Örberga. Där tog han i november 1874 ut flyttningsbetyg till Västra Tollstad, men tycks aldrig ha kommit dit, utan skrevs åter in i Rogslösa med adress Hässleby, Yxstads granngård. Hade han funnit, att modern och syskonen inte längre bodde vid Dags mosse utan flyttat till huvudgården i Rogslösa?

<sup>3</sup> I oktober 1874 tog han ut flyttning från Örberga till V Tollstad (dit södra delen av mossen hör) men ändrar sig och flyttar i stället till Hessleby i Rogslösa. Hade familjen flyttat till en annan del av Yxstads ägor?

Från Hessleby flyttade han den 25 oktober 1875 till Stortorp (?) i Ekeby socken vid Boxholm. Var vistelsen i Ekeby orsaken till en felaktig uppgift i EFS' arkiv, att han var född i Boxholm? Om detta är en förväxling mellan födelse- och dödsort, måste anteckningen ha gjorts efter hans död 1925; medan han ännu var i stiftelsens tjänst kunde man ju inte förutse, var han skulle sluta sina dagar.

Efter flyttningen till Stortorp saknas uppgifter om hans liv fram till 1883, då han påbörjar studier vid Ahlbergs skola i Örebro<sup>4</sup>, där han tillbringade sex terminer – troligen läsåren 1883-1886 - varav tre med stipendium. Under tiden emigrerade syskonen och modern alla till Amerika.

Enligt det i arkivet ingående kolportörsregistret tillbringade han sex terminer

Enligt EFS:s arkiv kommer han då från Omberg, men hans adress där har ej påträffats. Hade han där kon-

<sup>4</sup> **Per August Ahlberg** (1823-1887) präst i Svenska kyrkan med stor betydelse för den religiösa väckelsen vid mitten av 1800-talet. Han var en stor förkunnare som drog stora skaror till kyrkorna, författade religiösa skrifter med stor spridning, förestod en missionskola för utbildning av kolportörer och predikanter i Stockholm 1857, i Kristdala 1858-61, på Ahlsborg i Vetlanda socken 1861-75, i Örebro 1875-87 och var då även predikant för Örebro evangelisk-lutherska missionsförening.

Efter hans död övertogs skolan av EFS och uppgick i Johannelunds missionsinstitut, först i Ulvsunda, sedan i Uppsala.

Ahlberg var *mm ff* till *Kerstin Malm*, som skrivit hans biografi. Han var gift med *Jeanette Sabelström*, ättling till växjöbiskopen *Petrus Jonae Angermannus*. Dennes måg *Håkan Stalenus* var bror till Gunnars *mf fm mf mm mf Peder Håkansson* (1622-1690) i Jönköping.

takt med faderns kusin *Johanna Sofia Andersdotter*, som var gift med drängen *Frans Carlsson DeTrier* i Alvastra gård?

Med den allmänna ändringen av namnskicket vid 1800-talets slut blev *Johan Edwards* patronymikon *Henriksson* i fortsättningen hans familjenamn. Till ett släktmöte 1998 gjordes en släkttavla, se bilaga.

## Kolportören

Uppgifterna om Johan Edwards liv under den närmast följande tiden har hämtats ur Evangeliska Fosterlandsstiftelsens handlingar, deponerade i Stockholms stadsarkiv. De har där-  
emot ofta varit svåra att belägga med motsvarande uppgifter i flyttnings- och husförhörslängder på de uppgivna vistelseorterna.

Sedan han lämnat skolan i maj 1886 arbetade han som kolportör för olika missionsföreningar inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen med en fastställd månadslön av 30 kronor, vartill "föreningen svarar för logi". I ett brev åberopar han betyg från provanställningar i Rogslösa och Heda, ev. även Vadstena.

Från nyåret 1887 arbetade han först på Ornö i Stockholms södra skärgård, sedan dels i Valla i Sörmlandssocknen Björkvik (vid sjön Yngaren, mitt emot Åkerö), varifrån han även besökte Flen.

År 1887 frågade han i brev till kyrkoherde Gustafsson (var?), om plats finnes åt honom hos Evangelisk-Lutherska Kretsföreningen i Småland, eller "hvad (han) skall taga sig åt". Han refererar till vitsord från provanställning hos P Lundberg i Rogslösa, komminister L Ekman i Heda och Ödeshög samt pastor J A Axelsson Vadstena och anger som sin adress "Omberg, Hästholmen. Var bodde han? Han har ej kunnat återfinnas i V

Tollstads kyrkböcker och faderns kusin i Alvastra dog i mars 1887.



*Valla ligger vid Yngern mitt emot Åkerö.*

Han hade ett erbjudande till Vilhelmina, men "hade svårt att bestämma sig, då han fruktar för sitt bröst, som är ganska klent". Han har tydligen i januari 1888 även erhållit order från S. Roslags missionsförening att komma åter till Ornö för tiden februari till maj. (K Johansson i Ängsnäs, Varvs socken utanför Vadstena, kunde ej taga emot honom). Samtidigt anges att han den 28/12 1887 antagits till Bergshamra i Länna församling under Uppsala ärkestift; varifrån han även besökte Ljusterö.

Enligt EFS' register blev han slutligen antagen av Evangelisk-Lutherska Kretsföreningen i Småland för tjänst i Eksjö under Linköpings stift (bokhandlare K Pettersson var kontaktman) den 5 maj 1888, och det är troligt, men ej helt säkert, att han också arbetade där; redan på hösten kommer ett dramatiskt besked:

"Betyget återlämnat 28/9 1888, enär H utgår ur statskyrkan och sluter sig till Metodistkyrkan".



## Metodistpastorn

Han antogs samma år som predikant i Metodistkyrkan, blev diakon 1893 och äldste 1895. Hans första utnämningar var Vetlanda (1888) samt Tofta och Träkumla (1889), där han vid 1890 års folkräkning är "skrifven på socknen" i Tofta. Därefter kom han till Loftahammar (1891), Fagersta - Västanfors (1892), Borlänge (1893), Skutskär (1896), Arboga (1899), Kalmar (1902), Karlshamn (1906), Eksjö (1911), Malmö Wesley - Limhamn (1915), Motala (1920), Boxholm - Mjölby (1924).

Under tjänsten i Loftahammar 1891-92 kan han ha bott i Vråka, Västra Ed, som också hade ett metodistkapell.

## Familjen

Under tjänsten i Loftahammar tifte han sig med *Hilma Beata Peterson*, född den 27 december 1865 i Lerglo, Loftahammar. Redan som fyraåring flyttade hon med familjen till Oskarshamn och var år 1890 sömmerska i Västervik med eget hushåll.



Johan Edvard och Hilma gifte sig den 12 september 1892, innan den nya

tjänsten i Västanfors tillträdde. Där föddes *Edvard Gideon* den 7 juli 1893, medan *Axel Josua* och *Maria Deborah* föddes i Borlänge 1894 resp. 1896. Som pastor i Kalmar och Karlshamn kunde han låta sönerna gå i gymnasiet i Kalmar.

Vid denna tid blev Hilma sjuk, och för att vårda henne och som hjälp i hemmet anställdes fiskardottern *Anna Karlsson* från Tärnö. (kap 75).

Efter Hilmas död i Karlshamn den 1 november 1910, fick Anna genomgå Betaniastiftelsens sjuksköterskeskola i Stockholm, men i stället för att börja arbeta som sköterska gifte hon sig år 1912 med änklungen.

Johan Edvard Henriksson avled i Boxholm, den 31 januari 1925 efter ett par dagars sjukdom. Anna levde till den 17 juli 1939, en vecka efter sin 50-årsdag. En hög gravsten stod till år 2000 på en vacker plats på kyrkogården i Boxholm.



*Johan Henriksson på 60-årsdagen.*

Hilma var dotter till Otto Alfred Petersson och Beata Kristina Jaensdotter (se kap 76), men hon kan även fortsättningsvis ha haft kontakt med sin stora släkt i det närbelägna Loftahammar och på så sätt lärt känna Johan under dennes tjänst i församlingen.

I det första giftet föddes tre barn: Gidde, Jocke och Maja.

### ***Gideon (Gidde) Henriksson***

*Johan Edvard Henrikssons* äldste son *Edvard Gideon* föddes den 8 juli 1893

i Västanfors, Fagersta. Efter ett par års sjukdom avled Han den 26 december 1962 på Betaniastiftelsens sjukhus i Stockholm.

Alltefter faderns utnämningar till pastorstjänst i skilda församlingar flyttade familjen mellan olika orter i Sverige (se ovan).



*Pastor Henriksson framför Trefaldighetskyrkans korskränk, troligen målat 1933 före flyttningen till Göteborg.*

Gideon valde samma levnadsbana som fadern, och efter skolgång och studentexamen i Kalmar studerade han i Uppsala 1915-20 med samtidig tjänst som vårdhavande pastor i Rotebro metodistförsamling. Förordnad till predikant 1915, till diakon 1918 och till äldste 1920. 1920-22 tjänstledig för teologiska studier i Marburg an der Lahn, Tyskland. Teol. kand. i Uppsala 1925.

Pastor i Stockholm Trefaldighet 1922-33, Göteborg Emanuel 1933-41, föreståndare för västra distriktet 1941-46. Predikant vid Betaniastiftelsens sjukhem Stocksund 1926-33, d:o vid Jakobsdal, Göteborg 1933-41. Direktör för Betaniastiftelsen 1929-51, föreståndare för Metodistkyrkans expedition och sekreterare för yttre missionen 1948-61, verkst.

direktör för NBA (Nya Bokförlags Aktiebolaget) 1951-61.

Gideon Henriksson representerade Metodistkyrkan i det ekumeniska arbetet, bl a som ledamot av Svenska Ekumeniska nämnden och Frikyrkliga samarbetskommittén. För sina insatser belönades han med Vasaorden, andliga ståndet.



*Trefaldighetskyrkan, Majorsgatan 5-7, Stockholm. Här var Gideon Henriksson pastor 1922-33.*

### Giddes familj

Den 29 september 1925 gifte sig vårdhavande pastorn i Trefaldighetsförsamlingen i Stockholm med Berta Maria Lundin, dotter till fabrikören Johan Alfred Lundin och Kristina Wallgren (se kap 87).

Bröllopet stod i Eksjö och några dagar senare välkomnades den nya prästfrun i Stockholm Trefaldighet.



*Gideon Henrikssons familj*

I äktenskapet föddes två döttrar:



1) *Gudrun Maria* föddes den 22 juni 1926 i Oscar, Stockholm, där pastorbostaden låg på Banérgatan 22. Studentexamen i Göteborg, socio-nom vid Socialinstitutet i Stockholm, Kurator vid Riksföreningen för trafik- och polioskadade, 1:a kurator vid psykiatrimottagningen, Täby sjukhus. Gift den 10 juni 1950 i Trefaldighetskyrkan, Stockholm, med civilingenjör *Gunnar Tonnquist*.

2) *Hilma Birgitta Henriksson*, född den 15 januari 1935 i Göteborg. Studentexamen vid statens normalskola i Stockholm 1955. Stockholms folkskoleseminarium 1955-57, lärare i Bagarmossen skola 1957-58, Bergholmskolan 1958-76, därefter i Gustav Vasaskolan, allt i Stockholm. Universitetsstudier i engelska, franska och svenska för invandrare.

Gift med *Per Olov Sandberg*, född den 27 maj 1928 i Alingsås. Studentexamen i Göteborg (se kap 79).

Birgittas och Per Olofs barn:

*Anna Camilla Sandberg*, född den 25 april 1966 i Stockholm. Informationssekreterare vid Arkitektmuseum, NCC och BRÅ. Gift med *Nils Frederik Axel Lidman*, född den 14 juli 1966. Ljudtekniker vid riksteatern. Föräldrar: Konstnären *Lars Söderberg*, född 1941 i Ulvöhamn, Nätra (X) och *Birgit Lidman*. Slakten Lidmans anor från bl a Värmland i slakten *Suhoinen*, som på 1620-talet kom till Sunne finnskogar som nybyggare (kap 79). - Döttrar: *Malin Andrea* född 7 maj 1991, *Tove Emma* född 6 augusti 1994.

*Per David Kristofer Sandberg*, född den 10 februari 1988 i Stockholm. Grundskolelärare. Sambo/gift med 1:o *Eeva Liisa (Mikro) Uusitalo*, född den 3 augusti 1967, 2:o år 2001 med *Beata Alving*, född 1968, danspedagog och dotter till *Ruffa Alving* (journalisten *Barbro Alvings* dotter). - Två söner: *Viggo*, född den 14 september

2002 och *Hampus*, född den 19 september 2004, båda i Stockholm.

### **Josua (Jocke) Henriksson**

Johan Edvard Henrikssons andre son föddes den 29 augusti 1894 i Borlänge, och avled den 3 december 1943 i Fagersta. Han var försäljningschef vid Fagersta bruk och grundade ett försäljningskontor i USA. Gift 1918 med *Maria Margareta (Greta) Lundholm*, född den 7 februari 1898 i Klara, Stockholm, död den 25 januari 1988 i Västerås<sup>5</sup>.

Barn:

1) *Gunnar Axel Henriksson*, född den 2 november 1919 i Västanfors, död den 12 september 2006 i Vällingby. Arkitekt KTHA 1949, professor KTH 1957-69, chef KF:s arkitektkontor 1969-73, stadsarkitekt i Stockholm 1973-1984. Arbetade med bostäder, industrier och skolor. Efter pensioneringen har han forskat i byggnadshistoria, bl.a. vid rekonstruktion av den i Eketorps borg på Öland använda byggnadstekniken. Gift med *Tyra Helena Svensson*, född den 3 februari 1928 i Maria, Stockholm. Farmaceut. Söner: *Lars* f. 1950, *Jonas* f. 1958 och *Petter* f. 1965.

2) *Kerstin Margareta Henriksson*, född den 13 februari 1921, död den 17 oktober 1998. Tandtekniker. Gift med *Lars Olov Jacobson*, född den 24 oktober 1920. Tandläkare, Odont. Dr. h.c. Privat praktik i Örebro och utveckling av förbättrade behandlingsmetoder. Har även biträtt vid denna släktforskning. Söner: *Per* f. 1946, *Nils* f. 1948 och *Sven* f. 1951.

### **Maria (Maja) Henriksson,**

född den 29 februari 1896 i Borlänge, död den 19 juli 1962 i Eksjö. Gift 1918 med svågern *Sven Lundin* (bror till svägerskan *Berta Lundin*, kap 87).

<sup>5</sup> Slakten utforskad av Lars Jacobson.

Barn:

*Birgit Maria Lundin*, född den 22 november 1919 i Eksjö, död den 2 mars 2007 i Visby. Läroverksadjunkt. Studentexamen i Eksjö 1938. Studier vid Göteborgs högskola, fil mag i tyska, engelska, franska. Från 1947 till pensionering 1984 adjunkt vid Visby flickskola, sedermera Visby högre allmänna läroverk och Säfve-gymnasiet. - Gift den 7 juli 1951 i Eksjö med yrkesläraren *Karl Gustaf (Gus) Swebilius* (1918-1983), utbildad vid Högre konstinstudtriella skolan i Göteborg. Föreståndare för Visby verkstadsskolas utbildning av möbel-snickare. Verksam som inredningsarkitekt på Gotland, bl a biblioteket o krematoriet i Visby, dessutom affärer, kontor o bostäder.

Gus tillhörde gotlandsstammen av Swebilius-släktens andra gren, se vidare kap. SWEBILIUS.

Birgits och Gus' barn: *Bo Gustaf* f. 1952, *Gunnar* f. 1954, *Anna* f. 1956 och *Ingrid* f. 1960.

*Börje Lundin*, född den 19 mars 1923 i Eksjö, död den 12 oktober 2000 i Lund. Redaktör. Studerade konstvetenskap och historia i Uppsala 1944-46. Anställd på Smålandstidningens Eksjö-redaktion 1946. Efter utrikes resor anställd vid Sydsvenska Dagbladet, först i Malmö, sedan som korrespondent i Stockholm 1952-65. Redaktör vid redaktionen i Bonn 1965 - 1978 för att bevaka Tyskland, Östeuropa och Nederländerns, därefter chef för utrikesredaktionen i Malmö till pensioneringen 1988. Se vidare kap 87. - Gift med *Anna Westrup*, född 1931. Slakten utforskad av Carl Westrup.

Barn: *Thomas* f. 1954, *Susanne* f. 1955.

I Johan Edwards andra gifte föddes två barn.

### ***Karin Henriksson***

*Karin Ruth Anna-Greta Henriksson*, född den 27 februari 1919 i Limhamn, död den 15 augusti 2005 i Motala. Gift den 12 september 1942 med *David Thorsten Ling*, född den 19 december 1914. Familjen bodde länge i Skänninge, men som pensionärer flyttade makarna till Motala. Son:

*Sven Gunnar Thorsten Ling*, född den 4 december 1949. Kemiingenjör, sedan 1985 på Electrolux-Euroclean i Åtvidaberg, arbetar huvudsakligen med logistik och datafrågor. Gift med *Annica Nilsson*, (1958-1993).

Barn: *Christoffer* född 1983, *Rebecka* född 1985.

### ***Sven Henriksson***

*Sven Edvard Henriksson*, född den 31 oktober 1922 i Motala, död den 7 november 2002 i Kalmar. Ingenjör och sektionschef vid Televerket. Pensionerad 1988.

Gift 1:o den 3 november 1945 med *Elin Alice Junell*, född den 22 oktober 1922 i Ekebyborna (E), död den 9 april 1971 i Norrköping.

Gift 2:o 1976 med *Wainy Johansson*, född 1931 i Mörlunda, sjuksköterska. Efter makens död flyttade hon i januari 2003 till Oskarshamn.

Son i första giften:

*Sven Göran Henriksson*, född den 6 maj 1946. Civilekonom. Arbetade 1997 som VD för ett dotterbolag till Föreningsbanken. Tidigare befattningar i Michelin, Hymo, EF, Ahlström, Stråbruken, NCC, Telia. Delägare i en konsultfirman.

## Amerikasläkten

Såväl Henrik Gustafssons övriga barn som hans hustru utvandrade syskonens öde var länge var okänt för den svenska släkten. Men våren 2007 tog Davi Gardert, barnbarns barnbarn till Carl August, kontakt med förf. efter att ha läst en tidigare version av detta kapitel på hemsidan. Därmed inleddes ett utbyte av släktdata.

### Frans Gottfrid Henriksson

*Frans Gottfrid Henriksson* föddes den 7 mars 1859 i Pilgården, Källstad. Han emigrerade den 3 juli 1876 till Norra Amerika, där han bosatte sig som farmare i Kansas och bytte namnet till *Frank Godfrey*.

Död den 8 juni 1938 i Republic Clunty, Kansas, USA.



*Frank Henriksons familj*

Frank gifte sig 1883 med svenskfödda Mary Johnson (1862-1941). De hade söner Archie (1883-1918), August (1884-1946), Claude (1888-1969), Ralph (1900-1918) och Maurice (1904-1936) samt dottern Vivian Elvira (1892-1973).

### Veterinärerna

August Henrikson gifte sig med Ada Lotus Logan. Två söner, Merle och Keith samt Merle's söner Duane och Warren och Duane's son Todd, blev

alla disputerade veterinärer vid Kansas State University; dottern Ila gifte sig med en veterinär i Missouri.

Dr Merle L Henrikson (1915-1990) lämnade Kansas State University 1939 som DVM. Han grundade ett djursjukhus i Emporia, Kansas, där även sönerna Duane och Warren sedan har arbetat. Merle valdes också till borgmästare i Emporia och tillhörde Metodistkyrkans ledning.

Efter Merle L Henrikssons död 1990 instiftade hans hustru Ruth Jones en stipendiefond vid KSU.

Även sönerna Duane M och Warren G Henrikson samt Duanes son Todd och dotter Sara har meriterat sig som veterinärer.



*Keith D Henrikson och Kelly Baird*

Dr Keith D Henrikson tog sin examen under andra världskriget och gjorde två års militär tjänst. I Bolivar, Missouri, där han gick under namnet "Doc", drev han och hustrun Kelly Baird en klinik av stor betydelse för ett av nationens viktigaste mjölkdistrikt.

Tre döttrar (Jan, Gail och Mary) samt en son Jim.

År 2003 tilldelade alumni-föreningen vid Kansas State University College for Veterinary Medicine familjen Henriksons veterinärer en kollektiv utmärkelse, se KSUCVM Alumnis' hemsida.



## Carl August Henriksson

(Charles A Henriksson)

*Carl August Henriksson* föddes i Pilgården, Källstad, den 19 maj 1861. Den 5 mars 1878 utvandrade han till Amerika, där han kallade sig Charles A H. och etablerade sig som 'rancher' i Kansas. Några av barnen föddes i Nebraska.

Charles gifte sig 1885 med Mary Nelson av dansk börd. De fick fyra söner: Harry (1889-1976), Arvel August (1888-1942), Paul John (1895-1943) och Herbert (1903-1958) och fyra döttrar: Mabel (1889-1893), Myrtle (1892-1893), Ruth Emma (1899-1981) och Florence (1901-1979).

Mary var född i Danmark 1861 och dog i Nebraska 1911. Charles dog 1925 i Fresno, Cal., och begravdes i Nebraska.

### Charles' ättlingar

Harry gifte sig 1917 med Rosie V Anderson. En son Morris B föddes 1920 i Nebraska.

Arvel August föddes i Courtland, Rep. County, Kansas. Han började som rancher och grundade ett transportföretag. Han gifte sig 1912 med Emma Elvira Anderson. De fick åtta barn. Arvel dog 1942 i en bilolycka och begravdes i Larimer, Colorado.

Paul John gifte sig 1915 i Wyoming med Agnes Pearl Hendrickson. En dotter Beatrice levde 1917-1999.

### Anna Henrika Henrikson

*Anna Henrika Henriksdotter* föddes i Yxstad, Rogslösa, den 18 januari 1864. I november 1879 flyttade hon till Norra Kvisslehult i Åsbo (strax öster om Boxholm).



*Anna bodde först i Norra Kvisslehult vid Boxholm och sedan i Arrebo (6 km öster om Sommens stn).*

Ett år senare flyttade hon till Arrebo i Blåvik (4 km öster om Tranås, på andra sidan Sommen). Efter endast ett halvt år där tog även hon den 3 maj 1881 ut flyttningsbetyg till Amerika.

Anna Henrikson gifte sig omkring 1886 med **Elliot S Ramsey** (1857-1934). De fick fem barn: Earl (1888), Stella (1891-1947), Dora (1893), Ray (1896-<1910) och Ester (1898). Alla barnen föddes i Republic County, Kansas, vilket ger anledning förmoda, att Anna slagit sig ned i närheten av brodern Frank.

Även modern *Lena Jonsdotter* utvandrade den 13 augusti 1884 och bodde först hos Frank, därefter hos Carl och slutligen hos Anna, där hon dog den 13 juni 1911 i Topeka, Kansas

Anna dog mellan 1920 och 1930; Elliot dog 1934 i Los Angeles.

Endast för *Stella* är ett gifte känt, med *John W McCauley* (1864-1962). De hade tre barn: Muriel (1911), John W (1914-1988) och Elisabeth (1917).