

---

# PEDER GUDMUNDSSON - STRÖMBERG

---

*Sven Bergmans* måg *Carl Foughman* var sonson till hovrättspresidentens handsekreterare *David Foughman* (kap 47) och hans hustru *Estrid Strömberg*, dotter till borgmästaren i Jönköping *Peder Gudmundsson* (~1575-1655).

I Släkthistoriskt Forum 3/2002 har Ebbe Ombäck publicerat en levnadsbeskrivning över Peder Gudmundsson och hans släkt, till vilken förf:s anträd även har andra intressanta kopplingar.

## KÄNDA ANOR

*Peder Gudmundsson* föddes omkring 1575 som son till handelsmannen, rådmannen och borgmästaren i Jönköping *Gudmund Svensson*.

Peder Gudmundsson nämns som borgare före 1603, kämnär<sup>1</sup> 1608, regeringens ombud vid återuppbyggnaden efter stadsbranden 1612, då staden flyttades från slottets västra till dess östra sida. Han blev borgmästare 1619. Omkring 1640 ledde han bygget av hovrättshuset, sannolikt landets äldsta profanbyggnad som oavbrutet – i 360 år - använts för sitt ursprungliga ändamål.

---

<sup>1</sup> Den vid denna tid inte ovanliga tjänstetiteln *kämnär* kan härledas ur *kamrerare* och torde i dag motsvara kammarskrivare eller skatteuppbördsman. Gudmund Svenssons namn finns på ett kvitto från kung Sigismund för "Jönköpings taxa" åren 1592-93.

Peder Gudmundsson blev 1646 adlad *Strömberg*, men i sköldbrevet föreskrevs, att endast ättlingarna i andra giftet skulle äga arvsrätt till adelsnamn och privilegier.

## Första giftet

Peder G gifte sig första gången 1604 med *Anna Månsdotter* (1580-1830), vars far *Måns Jons-son* också var borgmästare i Jönköping, eventuellt samtidigt som Gudmund Svensson. Annas bror *Nils Månsson* var handelsborgmästare i Norrköping. Hans två söner (en från vardera giftet) kallade sig Durelius men adlades *Durell* resp. *Duréal* (se SBL).

Födelseåren för barnen är okänd; här används den av Ombäck angivna ordningsföljden, även om denna kan diskuteras.

Den för eftervärlden mest kände är sonen *Jöns Pedersson Brattman*, som tog namn efter sätesgården Brattebo/Bratteborg i Byarums socken söder om Jönköping. Han blev anfader för en släktgren, där sönerna adlades 1674 med sin farfaders namn, som efter dennes död 1655 saknat bärare.

Den nya ätten *Stromberg* med bl a friherre *Alexander Brattman-Strömberg* till Nydala, hos vilken Anders Dahl var frälsefogde (se kap 44).

Från Alexander Strömberg går en släktlinje med bl a kammarherre *Ulric S*, landshövding *Per Adam S*, generalmajor *Otto Mau-*

*ritz von Knorring* och häradshövding *Carl Oscar Kalling* leder till *Katarina Kennedy*, gift *Stiernclou – Lillienberg* till *Schedingsnäs*. På de lillienbergska ägorerna i Forshe-da och Torskinge levde Gunnars farmors anor från mitten av 1700-talet.

### **Andra giftet**

I ett andra gifte 1632 med *Catharina Törnsköld* (1610-1687) från Norsholm i Kimstad (där Gudruns ana *Johan Blavier* III blev inspektor femtio år senare, se kap 74) föddes dottern *Brita Sofia*, gift med generalmajoren *Christofer von Günthersberg* och mor till *Anna Margareta von G.*, gift *von Vicken* farmor till *Isaak Otto von Vicken*, som efter ryttmästare *Henrik Poppelmans*<sup>2</sup> död på Ekelsjö gifte sig med dennes dotter *Eva* (se POPPELMAN).

En annan dotter i detta gifte bör ha varit *David Foughmans* hustru *Estrid Strömberg* (se ovan), farmor till *Sven Bergmans* måg *Carl Foughman*.

Den efter farfadern uppkallade *Gudmund Pedersson* (död 1642) anges som andre son och var rådmän i Jönköping liksom sin son *Peder Gudmundsson Lindeblad* (död 1683).

Mellan Peder G:s andra gifte 1632 och Carls födelse 1677 är tiden knapp för två generationer, men vi kan anta, att *Estrid* föddes

1634 eller 1635 och att hon enligt tidens sed gifte sig omkring 1672.

---

<sup>2</sup> Henrik Poppelman var halvbror till Margareta Samuelsdotter (förf:s mf fm mf mm) och Ekelsjö kom 1793 i släkten Schönborgs besittning.