
76 LOFTAHAMMAR



Hallmare by

J E Henrikssons hustru i första giftet hette Hilma Petersson och var bördig från Loftahammar socken i Tjust, där farfadern bode i Källsingsö, medan mödernesläkten huvudsakligen kom från Hallmare by.

Innehåll

76 LOFTAHAMMAR	1	Beata Jaensdotter	10
Hilma Petersson	3	Beata Didriksdotter	10
Farsanor	4	Alternativ Hultö	11
Torsten Olofsson.	4	Alternativ Löckerum	11
Sune Torstensson, Rågö	4		
Udde i Grundemar	5		
Benct Sunesson i Rågö	5		
Pehr Benctsson, Källsingsö	6		
Hallmare	8		
Eric Benctsons stam	8		
Anders Benctssons stam	8		
Albert Petersson, Hallmare	9		
Bågvik	9		
Hilmas morsanor	10		

Hilma Petersson

Johan Edvard Henriksson (kap 72) var 1891-93 Metodistkyrkans predikant i Loftahammar och bodde då i Vråka metodistkapell, Västra Ed.



I Vråka i V Ed finns ännu ett metodistkapell, där J E Henriksson bodde.

Hilma Beata Petersson föddes den 27 december 1865 i Lerglo, ett fiskeläge på östra sidan av Loftahammar. Hon var dotter till Pehr Benctssons i Källsingsö son Otto Alfrid Petersson och Beata Jaensdotter.

Otto Petersson föddes i Källsingsö, Loftahammar, den 20 december 1834. Efter giftermålet med Beata Jaensdotter den 11 december 1858 var han bonde först i den gamla släktgården Hultö - på ön med samma namn utanför Källsingsö -, sedan i Lerglo.



Lerglo fiskeläge

Modern föddes år 1839 i Södra Malmö - på en annan ö i Loftahammar - och hade anor i bl a Östra och Västra Ed.

mar - och hade anor i bl a Östra och Västra Ed.

År 1869, när Hilma var tre år, flyttade familjen från Lerglo till tomt nr 250 i Oskarshamn och 1873 till tomt 109. Fadern var nu brädgårdskarl. Någon gång mellan 1880 och 1883 flyttade familjen vidare till Västervik, men vid nästa flyttning till Almvik, blev Hilma kvar i Västervik, där hon i folkräkningen 1890 står som sömmerska med eget hushåll, boende i Metodistkyrkan, tills hon efter gifternåket den 12 september 1892 flyttade till Vråka.



Hilma Petersson

Sedan följde täta flyttningar till makens olika tjänstgöringsorter: Västanfors, Borlänge, Skutskär, Kalmar och slutligen 1906 Karlshamn. I Västanfors föddes Gideon ("Gidde"), i Borlänge Josua ("Jocke") och Maja.

I Karlshamn insjuknade Hilma och avled den 1 november 1910. (Se vidare kap 72 Henriksson)

Farsanor



Aläng ligger strax norr om kyrkan.

Hilmas ff ff f var sannolikt en bonde i Aläng vid namn

Torsten Olofsson.

Denne levde ~1686-1761 och var gift tre gånger.

Den 5 november 1711 gifte han sig i Hjulby, Lofta, med *Karin Månsdotter*. Födelseboken upptar barnen Maria (1713), Olof (1715), Måns (1719) och Carin (1726), men där saknas Hilma prsumtive ff ff *Sune Torstensson*. Ur dennes ålder i dödboken (1762-03-20) kan födelse-dagen beräknas till 1714/15, men kommer då mycket nära dem för Maria och Olof. Åldern kan dock var felräknad och Sune född senare under 1710-talet.

Barnen föddes i Aläng utom Olof, som var född i granngården Aleglo, där Torsten Olofsson i februari 1724 även anges som far till ett namnlöst (dödfött) barn med pigan *Karin Olofsdotter* som mor.

Maria dog i barnsäng vid Carins födelse den 20 juli 1726, enligt dödboken 32 år gammal.

Den 6 januari 1728 gifte Torsten Olofsson om sig med änkan *Anna Israelsdotter* (f ~1683) från Hagen. Det nya giftet blev barnlöst och Anna avled den 3 mars följande år.

Gunnar Tonnqist

Den 8 september 1732 föddes sonen Sven i Aläng och två år senare dottern Kerstin. Modern till dessa barn hette *Brita Svensdotter*, som ej har kunnat säkert identifierats och vigselnotis saknas.

Sune Torstensson, Rågö

Den 20 januari 1740 gifte sig drängen i Aläng *Sune Tosrtensson* med *Ingeborg Andersdotter* i Rågö på ön med samma namn utanför Hallmare. Ingeborg var född där den 21 mars 1719 som dotter till *Anders Uddesson* och *Ingeborg Nilsdotter* (se nedan).



Rågö är nu naturresevat utanför Hallmare

I äktenskapet föddes tre söner. *Anders* (1744-1777) blev bonde i Aläng, sannolikt ett arv efter faden. *Olof* (1749-1796) dog som bonde i Rågö, ett arv efter modern, antingen ensam eller tillsammans med *Benct Sunessont* (1758-1826), soml efter Olofs död ägde Rågö, se nedan.

I familjen fanns även tre döttrar. *Carin* (f 1740) var gift med Per Jansson i Snörum. *Ingeborg* (f 1747) var gift med Anders Andersson i Hagen. Om *Brita* (*1753) saknas uppgifter.

Sune dog i Rågö den 20 mars 1762. Den 17 november 1765 gifte änkan *Ingeborg Andersdotter* om sig med *Olof Andersson* i Humlebo. Hon dog i Rågö den 10 maj 1772.

Udde i Grundemar

Ingeborg Andersdotters farfar *Udde Mårtensson* i Grundemar, Loftahammar, hade sönerna *Anders* (1685-1750), *Lars* (1688-) och *Olof* (1696-). Namnet Udde är ett inte helt unikt mansnamn, men kan här möjligen ha koppling till torpet Udda vid Sondered.

Anders Uddesson gifte sig den 20 oktober 1711 med *Ingeborg Nilsdotter* (1689-1736). Båda bodde då i Rågö, där Anders sedan var 'sockenman'.

Ingeborg Nilsdotters far har inte säkert identifierats; möjliga alternativ är fiskaren *Nils Bengtsson* på Väderskär eller en sockenskomakare Nils. Efter Anders' död gifte Ingeborg om sig med drängen *Olof Johansson* i Rågö.



Grundemar strax söder om Loftahammar

Benct Sunesson i Rågö

Benct Sunesson (son till *Sune Torstensson* och *Ingeborg Andersdotter*) föddes i Rågö den 17 november 1758 och levde där till sin död den 19 januari 1826. Han var yngst av syskonen men överlevde sina bröder och blev ägare och bonde i Rågö.

Benct Sunesson gifte sig första gången den 17 maj 1785 med *Carin*

Persdotter. Båda makarna bodde då i Kårö i den östra skärgården.

Carin var född den 15 september 1659 i Meta, Sondered, som dotter till *Per Didriksson*, som ännu inte 19 år fyllda hade gift sig med *Kerstin* (Jöransdotter eller Jonsdotter). *Per* var son till torparen i Udda *Didrik Danielsson* (1693-1757) och sonson till *Daniel* i Sondered.



Kårö på en udde mellan Ierglo och Hulöhamn, längst i norr Meta.



Sondered och Udda. Metan synes vara ett torp vid Udda.

Efter *Carins* död i Rågö den 20 dec 1803, gifte *Benct Sunesson* den 26 december 1804 om sig med *Stina Månsdotter*, född 1779 i Aleglo, Loftahammar. Överlevde mannen men ingen dödotis känd.

Tre barn är kända från det första giftet: *Anders* 1786, *Anna* 1787 och *Peter* – senare kallad *Pehr* – den 14 oktober 1798.¹

Pehr Benctsson, Källsingsö

Pehr Benctsson föddes i Rågö den 14 oktober 1798 och gifte sig den 16 augusti 1818 – ännu inte fyllda tjuugo år – med *Anna Cajsa Eriksdotter* i Hallmare (se nedan).

Familjen bodde först i Rågö, där fyra barn föddes. Vid ett ägoskifte år 1825 blev Pehr Bengtsson ägare till 1/2 Källsingsö och en gård på Rågö (laga skiftet?), vilka avsöndrades från Hula.

I Källsingsö föddes sedan ytterligare åtta barn.



Källsingsö och Hultö

1 *Anders Magnus* (1818-1846) föddes strax efter föräldrarnas vigsel och dog som gift bonde i Rågö, endast 28 år gammal.

2 *Anna Lisa* (1821-1835) blev 14 år gammal.

3 *Anders Fredrik* (1823-) var gift med *Clara Gustafva Söderqvist* och först bosatt i Hultö. Där föddes sönerna *Karl Fredrik Justinus* 1852 och *Axel Bernhard* 1854. Övriga barn från fbf 1890 har ej hittats i PLF-utdraget.

¹ I PLF-utdraget kallas modern *Carin Nilsson*, men detta är sannolikt en felläsning, jfr husförhörlängden 1801.

4 *Johan Peter* (1825-1830) – död som barn.

5 *Albertina* (1828-1847)

6 *Albert Bernhard* (jan 1832) levde endast tre veckor.

7 **Karolina Susanna** (dec 1832-1890) gifte sig med arbetaren *Petter Svensson* (1833-1908), vars far var gästgivare i Bågvik, medan modern var född i Hallmare. *Karolinas* Son *Albert Petersson* gifte sig med *Gerda Persdotter* (Andersson), som kan ha ärvt en gård i Hallmare, se nedan.

8 **Otto Alfrid** (1834-1914) hade många adresser. Efter giftet den 12 november 1858 med *Beata Christina Fredrika Jaensdotter* (se nedan) bodde familjen i Hultö. Där föddes *Per Loren* 1859 och *Carl Albin* 1862. *Axel Gottfrid* föddes i Björkö 1863 och *Hilma Beata* (gift med *Johan Edvard Henriksson*) i Lerglo 1865. Vid dessa tillfällen kallas Otto bonde, men i *Ada Christinas* dopnotis 1874 är han brädgårdsarbetare i Oskarshamn. Där föddes också *Adolf Wilhelm* 1874, medan sladdbarnet *Magda Susanna* föddes i Västervik den 28 maj 1883. - *Magda* emigrerade till Amerika och gifte sig 1905 med 'skipper' *Wilhelm Andersson*. *Lars Jacobson* har träffat sonen *Herbert*, skohandelsbiträde i New York.

9 *Josefina Charlotta* (1836-1837) blev bara sju månader.

10 *Per Titus* (1839, felaktig avskrift Östen) levde två månader.

11 *Clara Elvira* (1839-1869) – *Per Titus'* tvillingsyster, levde trettio år.

12 *Carl Peter Tof* (1841-??) – dussinet fullt!



Carl Peter Tofs dopnotis

Hallmare

Stora och Lilla Hallmare ligger strax söder om kyrkan på näset mellan inloppet och Hallmareviken. I Hallmare by fanns minst åtta hushåll, och eftersom variationen i dopnamnen är begränsad, är familjestrukturen ofta svårt att bestämma.

Den förste säkert kände bonden i Hallmare är **Benct Ersson** (1717-1795), som 1761 gifte sig med *Chersti Persdotter* från Bågvik. Sex söner och två döttrar är kända. *Eric* och *Anders* fick ättlingar av intresse i detta sammanhang.

Eric Benctsons stam

Eric Benctsson (1762-1821) var bonde och rusthållare i Hallmare. Han gifte sig först 1794 med *Maja Månsdotter*, som dog i barnsäng när dottern *Maja* föddes i februari 1797.



Hallmare (Hallmarö) var en by med flera gårdar och tiotalet hushåll. Fladen innanför näset är en väl skyddad naturhamn.

I december s å gifte Eric om sig med *Lisgen Månsdotter* (1771-1803) från Aleglo, dotter till *Måns Persson* och *Anna Johansdotter*. De fick dottern *Anna Cajsa* och sonen *Bengt*.

I *Eriks* tredje gifte med *Kersti Jakobsdotter* från Rågö föddes ännu en son och en dotter.

Anna Cajsa Eriksdotter

Eric Benctssons dotter *Anna Cajsa* föddes i andra giftet den 5 augusti 1799. Hon gifte sig den 16 augusti 1818 med den unge *Pehr Benctsson* i Rågö på ön utanför Hallmare. Där föddes fyra barn, innan familjen 1825 flyttade till Källsingsö på fastlandet (se ovan).

Anders Benctssons stam

Eriks yngre bror *Anders Benctsson* föddes i Hallmare den 14 januari 1769 och gifte sig den 9 jan 1791 med *Brita Nilsson* och hade med henne döttrarna *Anna* (1792), *Stina Cajsa* (1794) och *Catarina* (*1795).

Efter *Britas* död gifte *Anders* år 1798 om sig med *Anna Benctsdotter* från Stadsholmen, Loftahammar. I detta gifte föddes tre döttrar och minst två sönder. Äldst av dem var *Bengt Andersson* född den 22/11 1798, gift den 6 januari 1828 med *Maja Andersdotter* från Bågvik. *Bengt* var rusthållare i Hallmare, där farbrodern saknade manlig arvinge.

När dottern *Charlotta Benctsdotter* (1837-1920) den 25 november 1860 gifte sig med *Per Samuel Andersson* från Sladö (1834-1897), blev denne hemmansägare i Hallmare.

I nästa generation föddes sonen *Anders Johan*, som levde tre veckor, och tre döttrar.

Anna Kristina Persdotter föddes 1863 och gifte sig 1886 med *Frans Severin Wolfbrandt*, som snart emigrerade till Amerika. *Anna* bodde kvar i Hallmare som lärarinna med dottern *Märta Olivia* (dy).

Gerda Persdotter/Andersson (1866 -1959) bytte sitt patronymikon mot faderns nya familjenamn, som hon fick byta till *Petersson*, när hon den 2 maj 1892 gifte sig med *Albert Petersson* (1865-1949), som med giftet blev lantbrukare i Hallmare.

Albert Petersson, Hallmare

Albert Petersson var född i Bågvik som son till hemmansägaren Peter Svensson (1833-1908), vilken den 6 september 1857 gift sig med Karolina Susanna Persdotter, 7^{de} barnet till Pehr Benctsson och Anna Cajsa Eriksdotter i Källsingsö (se ovan).



Albert Petersson hade den första bilen i Loftahammar.

Albert och Gerda var alltså fyrmänningar med Benct Ersson som gemensam ana. Sönerna Harald och Samuel Petersson ärvde varsin del av Hallmare, dottern Ingeborg (1898-1995) var först husmor på Framnäs semesterhem och öppnade sedan bageri vid torget i Loftahammar med hjälp av maken, åkaren Harald Kernell i Gamleby. Ingeborg blev 97 år gammal.

Framnäs ligger nära Eksjö, och fabrikör J A Lundin (kap 87) brukade semestra på pensionatet i Loftahammar. Familjerna kom därmed att umgås, och 1920 gifte sig Harald Petersson med Lundins systerdotter Greta Ström i Sävedalen. Greta flyttade till Hamare, men redan hösten 1921 avled hon barnlös i lungdot. Fyra år senare gifte sig Gretas kusin Berta Lundin med Haralds sysling Gideon Henriksson (kap 72). - Efter femton år gifte Harald om sig med sin 22 år yngre hushållerska Gerda Almgren, med vilken han fick sex barn.

Bågvik

Släkten i Bågvik är känd sedan slutet av 1700-talet, då Per Persson (*1765) och Stina Svensdotter (*1771) bodde där. Sonen Sven Persson (1802-1856) var gästgivare i Bågvik, gift med Anna Olofsdotter, född den 11/1 1805 i Tångered.

Även Svens och Annas son Petter Johan Svensson (1833-1908) bodde i Tångered, när han den 6 september 1857 gifte sig med Susanna Persdotter från Källsingsö.

Petter Johan kallades först 'brukare', sedan (1865) 'hemmansägare' och vid folkbokföringarna 1890 och 1900 'arbetare'. De bodde i Lugnet under Bågvik, där sex barn föddes:

- Karl Peter Edvard (1858-),
- Anna Amalia (1861-1909),
- Johan Albert (1865-1949),
- Anna Carolina (1868-),
- Carl Fredrik (1870-) och
- Sven Josef Fridolf (1872-).

Susanna dog av lungdot den 17 december 1890 i Lugnet, Bågvik. Redan i årets folkbokföring kallas Peter änklings i Bågvik Han dog den 28 september 1908 i Hallmare, sannolikt boende hos sonen Albert, som den 2 maj 1892 hade gift sig med Gerda Andersson och därmed blivit ägare till en av Hallmares gårdar.

Per Pers. Stina Svensd. Olof Bengts. Brita Svensd.



Hilmas morsanor

Hilma Peterssens morsanor har mera osäkra och tvetydiga.

Beata Jaensdotter

Hilma var dotter till *Otto Alfrid Petersson* från Källsingsö och *Beata* Christina Fredrica Jaensdotter*, som föddes den 22 februari 1839 i Södra Malmö (i Loftahammars södra skärgård). De gifte sig den 12 november 1858 (se ovan).



Norra och Södra Malmö är två öar i socknens södra del, nära Västervik

Beatas föräldrar *Jaen Jaensson* i Källvik och *Beata Didriksdotter* (1807-1896) i Aleglo gifte sig den 31/12 1830 och bodde först i Källvik, där tre barn föddes. Jaen var sedan rättare i Södra Malmö.

Där föddes *Beata Kristina Fredrica Jaensdotter* den 22/2 1839, följd av ytterligare fem syskon. Familjen flyttade sedan till Björkö, där Jaen Jaensson avked den 26/11 1861 och Beata Didriksdotter den 1/5 1863.

Detta torde vara ostridigt, men att Jaen skulle vara son till *Jaen Persson* och *Lisken Svensdotter* i Tindered (vid nuv E22) i V Ed, har inte kunnat verifieras.

Enligt PLF CD-1 var Beatas far född i 1797 i Svinsbo, Hannäs sn i nuv. Östergötlands län (men inte

långt från Loftahammar). Föräldrarna hette *Jaen Jaensson* (*1751) och *Lisa Andersdotter*.

Beata Didriksdotter

Än svårare är bestämningen av *Beata Didriksdotters* ursprung. Enligt en av *Gunnar Henriksson* beställd 'professionell' antavla föddes Beata i Hultö, Loftahammar den 20/7 1807, där födelseboken dock inte anger något barn den dagen.

I stället har *Gunnar H:s* svåger *Lars Jacobsson* i Västra Eds födelsebok funnit *Beata Didriksdotter* född den 20/7 1807 i Löckerum, Branten.

De två alternativen ger givetvis olika antavlor, dock med gemensamma anor i trefje generationen bakåt. Båda alternativen finns utlagda i Disbyt-databasen.

Beata Jansdotter - antavla



*Vem var Beata Didriksdotters far?
Släktforskarna har två olika svar,
som dock leder tillbaka till samma
anor i Hultö och Källsingsö-*

Alternativ Hultö

Beata var yngsta barn till *Didrik Andersson* (1757-1829), gift 1784 med *Maja Henningsdotter* (*1764) i Hultö, Loftahammar.

Didrik var son till *Anders Nilsson* och *Anna Didriksdotter* (1730-1789) i Källsingsö, Loftahammar.

Annas var äldsta dotter till *Didrik Eriksson* (1702-1751) från Hula, gift den 7/12 1729 med *Karin Bengtsdotter* (1709-1761) i Källsingsö.

Didrik Eriksson var son till *Erik Dansson* († 1729), som 1726 gifte sig med *Ingrid Hansdotter* († 1741).

Alternativ Löckerum

Beatas far hette *Didrik Jakobsson*, f.1768 i Skeppsgården, Ö Ed, och *Elsa J(oh)ansdotter*, vid vigseln den 1/11 1789 i Ö Ed bosatt i Svinebo i Törnefall.

Denne *Didrik* var son till *Jakob Didriksson*, född den 1/3 1741 i Källsingsö (!) som yngste bror till *Anna Didriksdotter* (se ovan), sedan torpare i Skeppsgården, Ö Ed, och 1766 gift med *Kerstin Johansdotter* i Ö Ed. Han avled sannolikt år 1800.

Jacob och *Anna* var alltså syskon och barn till *Didrik Eriksson* och *Karin Bengtsdotter*, se ovan.



I Loftahammar ligger släktgårdarna tätt