

---

## 75A INSULPONTANUS

---

### *Johan Blavier (III) gifte sig med Maria Åkerberg*



*Den bevarade gamla bron byggdes tvåhundra år efter Olof Nilssons tid.*

75A INSULPONTANUS .....	1
<i>Johan Blavier (III) gifte m Maria Åkerberg</i> .....	1
Öjebro .....	2
INSULPONTANUSFel! Bokmärket är inte definierat.	

### ***Inledning***

Johan Blavier (III) var född på Hedensö i Näshulta, Södermanland, men kom omkring 1680 till Norsholm och gifte sig den 7 juli 1682 med *Maria PÅkerberg*, dotter till kyrkoherden i Gårdeby *Nils Olofsson (Nicolaus Insulpontanus)*. Det latinska namnet var en dirkt översättning av hembyns namn *Öjebro*.

Där korsades ån av två vägar, dels huvudvägen från Linköping till Skänninge och Vadstena, dels en nord-sydlig väg från Småland upp mot slätten. I ån fanns en ö, som underlättades brobygget.



*Dagens "gamla" Öjebro byggdes på Gustaf IV Adolfs tid.*

## Släkträd för Öjebro-släkten



Öjebro. Den bro som gett platsen dess namn, är sannolikt inte huvudvägens k-märkta bro i övre vänstra hörnet, utan de dubbla broarna vid fallen i kartans mitt.

Häradsekonomiska kartan

### Öjebro

Söder om Herrberga kyrka korsar landsvägen mellan Linköping och Skänninge – en gång en av landets viktigaste vägar - den slingrande Svartån, där denna skurit ner en ravin i östgötaslätten med ett vattenfall, ungefär femton meter högt.

Detta gav vattenkraft, som tidigt utnyttjades. Redan för fyra hundra år sedan fanns här en kvarn, och en holme i ån bildade ett naturligt stöd för landsvägsbron, som kallades ö-bron eller Öjebro.

På 1600-talet var bron troligen en enkel träkonstruktion. När den brann på 1790-talet, beordrade Gustav IV Adolf byggande av en stenbro och en minnessten uppsattes 1797. Denna bro finns kvar, men är K-märkt och för dagens biltrafik har en högre betongbro byggts på den omgivande slättens nivå.

I början av 1600-talet drev mjölnaren *Olof Nilsson* här en kvarn med sådan framgång, att han kunde sända sonen *Nils* till präststudier.

Dagens karta visar ett kraftverk på den gamla kvarnens plats.



1797 års bro är nu gräsbeväxt – Foto 2002

### ***Insulpontanus***

När *Nils Olofsson* (1622-1689) kom till universitetet bildade han sitt latinska studentnamn av de latinska orden för *ö* och *bro* och skrev sig *Nicolaus Insulpontanus*. Han var sedan större delen av sitt liv kyrkoherde i Gårdeny församling söder om Norsholm.

Han gifte sig 1660 med *Anna Hansdotter*, som födde fyra barn, av vilka en blev 16 år och två dog i späda ålder. Dessa var födda i Gårdeby, men dottern *Maria* skall vara född i Herrberga år 1661, där även modern avled fyra år senare<sup>1</sup>.

Nikolaus gifte om sig med *Sara Nilsdotter Jurenia*. Även i detta gifte föddes fyra barn i Gårdeby. Endast dottern *Elisabet* nådde med säkerhet vuxen ålder.



*Gårdeby kyrka ligger på en liten kulle mitt i socknen. Den byggdes på 1100-talet men undergick stora förändringar redan under medeltiden.*

Barnen avstod från faderns pompösa prästnamn och kallade sig i stället *Åkerberg* efter prästgården i Gårdeby, *Åkerby* (Erik Fransson).

<sup>1</sup> Dessa uppgifter bör kontrolleras. Varken i Herrberga eller Gårdeby hade man då börjat föra födelseböcker. (Jan Andersson och Arne Fagerstedt har visat material om denna släktgren på Disbyt.)

*Maria Åkerberg* (1661-1736) gifte sig den 7 juni 1682 med inspektör *Daniel Blavier* på det närbelägna Norsholm (kap. 74) och flyttade sedan med honom till Örtomta rusthåll i Östra Ny på Vikbolandet. Blavier avled i januari 1695, men Maria överlevde honom med 41 år och gifte om sig två gånger, varvid rusthållet övergick till de nya männen i Örtomta. De sista åtta åren var Maria sängliggande, innan hon avled den 1 mars 1736.

*Elisabeth Åkerberg* (1666-1737) gifte sig med *Aners Werling*. Ättlingarna har utforskats av Jan Andersson (disbyt).



*Åkerby är Gårdebys prästgård*